

tromp magazine

twaaftde jaargang

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

1

januari februari 2023



Doop wedstrijdskiff

Na het BBR werd zondag 22 januari door de naamgeefster zelf een wedstrijdskiff ten doop gehouden met de naam 'Veronique'.

pag. 4



Toercommissie

Zoals gebruikelijk heeft de toercommissie het toerprogramma gepubliceerd. Daarbij filosofeert de commissaris recreatieroeien over deelname aan een roeitocht.

pag. 9

BBR en de Annie

pag. 3



Dronefoto: Bart Tukker

➔ [ga naar volgende pagina](#)



TrompMagazine verschijnt acht maal per jaar, digitaal en beperkt in print.

Uit de stuurstoel

De voorzitter

Nieuwe wedstrijdskiff

Veronique

De oude Hollare

eervol aan de muur

Feestje vijftigste BBR

Column
Wintersport
Activiteiten op Tromp
Midweekroeien 7

Tromp-Instructeurscursus 8

Toercommissie
Toertocht ... ja duhhhh! 9

Het verhaal
De soos, onmisbaar? 11
De oude Hollare toen

Roeien langs de grenzen van
Utrecht en Noord-Holland 12

Wrak Klein Hollandia 13

Column
Het veldboek dat Tromp heet 14

Ledenadministratie
Colofon 15

Foto van de maand 16

Afbeeldingen

De redactie verzoekt dringend alleen afbeeldingen te sturen die wij 'om niet' van de auteur mogen plaatsen.

Om niet te hoeven scrollen kun je klikken op de paginacijfers en 'ga naar'.
Ook onderstreepte items zijn gekoppeld.

Redactioneel

Kortstondig werd Tromp bedolven onder een laagje sneeuw. Voor de meeste roeiers was dat het sein om de boot in de loods te laten liggen. Een aantal dagen later was de sneeuw veranderd in een gladde massa die het uit- en inbrengen van boten lastig maakte, eveneens voor een aantal roeiers reden was om niet te gaan roeien. En dan af en toe de heftige wind die voor velen een beaufortje te veel was om het water op te gaan. Zo noteerde de TM-redactie de volgende hartenkreet: 'Het mag van mij NU voorjaar worden'.

Zoals de voorzitter schrijft is in de laatste twee maanden naast het roeien zelf veel gebeurd. In deze uitgave van het magazine een aantal verslagen.



George Brusse met het ingelijste lied dat ten gehore is gebracht tijdens het BBR-feest.

Voor de roeiers die ook graag aan tochten meedoen heeft de toercommissie het toerprogramma gepubliceerd.

Ons redactielid Yolande Krooshof verdiepte zich in het voorbij 'bootleven' van de houten Hollare.

Ook maar even een kort stukje over een voorbij 'bootleven', maar nu een echt wrak onder Engelse kust.

pjb

TrompMagazine 2023

Nr 2 verschijnt rond: 22 maart

TrompMagazine

verschijnt 8 x in het jaar

Nieuwe kopij: 17 maart



Uit de stuurstoel

Het is alweer twee maanden geleden dat het vorige TrompMagazine uitkwam. In de tussentijd is er weer veel gebeurd.

Zo hebben we het jubileum-BBR gevaren, met een hele mooie opkomst en een gezellige, drukbezochte aangeklede borrel met livemuziek na afloop. We hebben een geweldige BBR-commissie, die al 25 jaar lang het Brug-tot-Brug-Roeien organiseert.

Terugkijkend op de jubileumversie wil ik nog enkele opvallende deelnemers noemen. Allereerst Jørn Aalberts met de meeste BBR-deelnames in de afgelopen 25 jaar. Hij roeide dit BBR in authentiek kostuum met zijn vrouw Esther aan het roer in de Annie. Dat leverde een mooi plaatje op. Ook wil ik George Brusse en Maarten Pannevis even noemen. George, samen met Jan Pieter van Dijke al jaren de grote motor achter het BBR, roeide het BBR dit keer ook als deelnemer 'op leeftijd'.

En dan Maarten: dat hij als 90-jarige nog deelneemt aan de BBR is in een woord fantastisch! Vanwege het succes in december zal de BBR vaker in de middag worden verroeid met een borrel na afloop.

Vorige keer vroeg ik aandacht voor het draaien van de soosdienst. Deze vraag blijft nog staan met het vriendelijke doch dringende verzoek aan iedereen om soosdiensten in te plannen, mocht dat nog niet gedaan zijn. De vereniging houden we graag draaiend met z'n allen.

Een ander onderwerp dat me aan het hart gaat is dat het aantal jeugd- en juniorleden de laatste jaren flink is gedaald. Als algemene roeiverenigingen willen we graag een goede en zo groot mogelijke jeugd- en juniorengroep hebben. Wie de jeugd heeft ... Nu is het best ingewikkeld om jeugd te binden, er zijn zoveel andere mogelijkheden en met roeien kan je pas beginnen vanaf 10 jaar, dus soms hebben ze al voor een andere

sport gekozen. Los van het feit dat we continu mogelijkheden zoeken om kinderen te werven, houden we ons aanbevolen voor tips op allerlei gebied om jeugd naar Tromp toe te trekken. En uiteraard een oproep aan iedereen om mee te denken hoe we meer jeugd aan boord kunnen krijgen. Zegt het voort: kinderen, kleinkinderen, buurkinderen, neefjes, nichtjes ... allemaal zijn ze welkom. Aanmelden kan via onze website.

Tot op het vlot. ♦

Ludieke actie van Jørn en Esther Aalberts tijdens het BBR in de Annie.



Redactie

Nieuwe wedstrijdskiff

'Veronique zeer vereerd'

Na het BBR (Brug-tot-Brug-Roeien) is zondag 22 januari een nieuwe skiff in de wedstrijdvloot opgenomen. Wedstrijdcommissaris Henk van de Bunt introduceerde de naam van de boot door een aantal hints te geven zodat men deze kon raden. Een leuk prijsje werd in het vooruitzicht gesteld. De nieuwe naam past in het beleid om onze nieuwe boten te vernoemen naar vrouwelijke 'helden'.

Top-roeister **Veronique Meester** mocht de skiff, die haar voornaam kreeg, dopen. Ze is zeer vereerd dat



de roeivereniging van haar jeugd de skiff naar haar heeft genoemd. De roeister maakte haar eerste halen als jeugdlid bij Tromp en ging vervolgens wedstrijdroeien, waar ze dikwijls juniorenblikken wist te winnen. Via het studentenroeien bij Nereus kwam ze in de nationale selectie van de roeibond. Haar prijzenkast wordt nu steeds voller. Ze won bijvoorbeeld goud in de vier-zonder op de Europese kampioenschappen in 2019 (Luzern), 2020 (Poznan) en 2021 (Varese). Op de wereldkampioenschappen werd ze drie keer tweede in 2019 in de vier-zonder en in 2022

in de twee-zonder en de acht. Op de Olympische Spelen in Tokio (2020) won ze zilver in de vier-zonder. Haar blik is nu gericht op de Spelen van Parijs, en Tromp volgt haar prestaties uiteraard met belangstelling.

De skiff werd voorgeroeid door Merijn Huysman. ♦



Foto's: Wim ten Have

[ga naar inhoudspagina](#)

[ga naar volgende pagina](#)

Zie ook vervolgartikel op pagina 11,
'De glorie van de oude Hollare op Tromp'

De oude Hollare eervol aan de muur

*'Al die willen te kap'ren varen,
moeten mannen met baarden zijn ...'*

Rond 1580 en later vinden we de volgende namen in de strijd tegen de Vlaamse Piraten: 'Mooi-Lambrecht, Houtebeen, Swartenhondt, Alteras, Marinus de Hollare, den jongen Tromp, De Ruyter en andere helden, wier namen in de geschiedenis van de Hollandsche zeevaart uitblinken ...'

Kijk daar zijn ze, de namen van de ons bekende vieren: Hollare, Houtebeen, Swartenhondt.

Onze Hollare had een voorganger, een bijzonder mooie houten gestuurde vier, met een voorin liggende stuur. Hoe ik dat weet? Word bloeddonor bij Sanguin (ze hebben altijd nieuwe donoren nodig) en je mag wat drinken in de kantine van de sporthal op het Arenapark. Ik was er een maand geleden en tot mijn verbazing zag ik daar deze oude Hollare aan de wand hangen, prachtig verzorgd, alles erop en eraan, stoeltjes, schoenen, zit/ligplaats voor de stuur met intacte stuurkabeltjes en de dekjes van doek. Wat doet deze boot hier?



Navraag brengt me bij Martin Bakvis, hoofd beheer van Sportfondsen Hilversum.

In 1999 is de sporthal gebouwd, met multifunctioneel karakter; naast sport vinden er ook evenementen plaats. Martin was erbij op 1 augustus 1999

toen de nieuwe hal werd geopend en hij werkt er nu nog steeds. De kantine moest een echte sportuitstraling krijgen. Er is besloten tot de aankleding zoals hij nu nog is: een kart van Coronel, een sulky van de drafbaan, een doel achter de bar en



... een roeiboort aan de muur. Volgens Martin is er 1000 gulden neergeteld voor deze boot!

Het was gebruikelijk om een afgeschreven boot in de vloot van Tromp een bestemming te bezorgen die liefst nog wat geld opbracht. In die tijd werden ook bij roeiverenigingen elders boten op deze manier verkocht aan kantines als versiering. Het leverde vaak meer op dan ze door te verkopen aan een andere roeivereniging, in ieder geval meer dan als brandhout! Zo mooi als hij erbij hangt is hij ook binnengekomen, er is helemaal niets aan veranderd. Het was nog een puzzel om hem in de kantine op de eerste verdieping te krijgen, via de nooduitgang van de sporthal, dwars door de hal, schuin omhoog door de nooduitgang van de kantine. Het ging het maar net goed met de ijzeren steunpalen in de ruimte. Maar het is gelukt, hij hangt aan drie stalen kabels aan het plafond, en dat doet ie dus al 24 jaar!

Het Tromp-vignet is nog mooi te zien, evenals 37 streepjes, hij heeft 37 keer iets gedaan, waarvan het streepje 2x is vervangen door een rood-wit-blauw streepje. Wie weet nog waar deze telling voor staat?

Wat een prachtschip, je zou hem zó weer terug willen als je hem daar zo ziet hangen! ♦

Redactie

Feestje vijftigste BBR

Toespraakjes, een lied, nieuw embleem

Op zondagnamiddag 11 december 2022 vierde het BBR zijn jubileum. Aanwezig natuurlijk George Brusse en Jan-Pieter van Dijke als hoofdpersonen. Mooie woorden van de commissaris recreatieroeien.

Een toepasselijk lied van de zangeres ST [bekend als commissaris opleiden].

En als verrassing een nieuw embleem Brug-tot-Brug-Roeien ontworpen door René Gast.

Daarna drankjes en lekkere hapjes. Buiten werden de sateetjes bereid. ♦



Redactie

Afscheid Ruud Korswagen

Op zondag 18 december 2022 werd een speciale afscheidsbijeenkomst georganiseerd voor Ruud Korswagen.

Ruud kreeg een cadeau met foto

aangeboden. ♦



Elke maand zorgden een aantal Tromp-koks voor een lekkere Tromp-wintermaaltijd. We verheugen ons op de zomermaaltijden.



[↩ ga naar inhoudspagina](#)

[⇒ ga naar volgende pagina](#)

Aikas

Wintersport

Het was zo'n ochtend dat er gekrabbd moest worden. Bomen, huizen en auto's verstopt in hun winterkleed. Toch stapten vele roeiers op de fiets ondanks dat het stoplicht thuis nog vet op rood stond. Inmiddels op het vlot zakte het naar oranje en eenmaal in de boot verwerende een heerlijk zonnetje de roeiers. Dan moet het toch wel groen wezen. Zo, dit is Wintersport 2.0. Twee punt nul: dat betekent vernieuwing: Alles wordt op een nieuwe manier gedaan. Het is nog niet zo lang geleden dat januari de maand was om de Hollandse benen te nemen, af te reizen naar een land hier pakweg 800 km vandaan en daar fluks de ski's onder te binden. Natuurlijk genoeg spullen kopen, de auto voltanken, 'n hotel boeken en een week lang zoef zoef de berg af. Terplekke lag eindeloos veel sneeuw die de lokalen lekker voor je opzij veegden nadat hun collega's talloze hellingen in de afgelopen dertig jaar van bomen ontdaan hadden, zodat je, behalve als je de Tiefschnee juist opzocht, een heerlijk zachte glijbaan trof en een in alle opzichten zonnige vakantie kon genieten. Ja, de bergen, die lokken ons Hollanders altijd weer vooral als je van buitenlanders nog eens

bevestigd hebt gekregen: O, o, wat is Nederland toch plat! Maar nu het niet meer zo lekker gaat in de bergen, verzetten ook de meeste hardcore fanaten de bakens. Gaat dat nog lukken heden ten dage? Vroeger sneeuwde het daar altijd! Ja vroeger, toen we nog niet echt doorhadden wat er worldwide gaande was. De werkelijkheid houdt ook ons een spiegel voor. Maar gelukkig: vooralsnog kunnen we kiezen voor heuse wintersport, tenminste als je lid bent van Tromp. Want wat is het fantastisch op het water in de bijnavrieskou. Bij de Tweede Brug was het ijs al in opmars hoewel nog lang niet stevig genoeg voor onze tweede nationale wintersport. Dus heel ver ging het vandaag niet. Maar dat mag de winterpret niet drukken. Genoeg uitdaging in de boot om lekker in Nederland te blijven. Want roeien is toch echt de leukste wintersport.

Aikas / commissaris opleiden ♦

Astrid Hagen

Activiteiten op Tromp en elders

De agenda op de Tromp-website staat bomvol met activiteiten waar je aan mee kunt doen. Kijk er vooral regelmatig op, heb het erover met je mede-Trompers en wellicht ontstaat er een schokgolf aan enthousiasme om mee te doen aan alles wat er georganiseerd wordt.

Trompers zijn vriendelijke mensen waarbij je vaak zo aan kunt schuiven. Steek je neus eens om de hoek bij de zomerse maaltijd, de toertochten, het BBR, de vrijwilligers van de werkplaats, de inloop op maandag, woensdag en vrijdag of gewoon bij de koffie in de soos. Kijk eens buiten je eigen ploeg wat er is zoal te ontdekken is binnen de vereniging. Zo kan je bijvoorbeeld meedoen met het midweekroeien. Hoort, zegt het voort, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. ♦

Op doordeweekse dagen worden er door verschillende roeiverenigingen in Nederland toertochten georganiseerd, waar andere verenigingen bij kunnen aansluiten. Het is een uitwisseling, waarbij in elkaars materiaal wordt geroeid. Een leuke manier om kennis te maken met andere verenigingen en ander roeiwater.

Coördinator van het midweekroeien is Astrid Hagen, het inschrijven voor de midweektochten (ook de landelijke) loopt via haar:

astridhagen039@gmail.com.

Meer informatie over onderstaande midweekroeitochten is te vinden in de agenda op de Tromp-website.

Op **18 en 19 april** organiseert Tromp de **Landelijke Midweekroeitocht**. Onder andere RV Isala uit Zutphen, RV Dordrecht, RV Salland uit Gramsbergen en De Gorcumse komen naar



Hilversum om mee te doen aan een gezamenlijke roeitocht. (Inschrijven hiervoor is niet meer mogelijk.)

Donderdag **11 mei** krijgt Tromp bezoek van **RV Pontos** uit Lelystad om gezamenlijk een rondje Kortenhoeve of Loosdrecht te roeien. De tocht duurt de hele dag. We gaan in wherry's door ons mooie natuurgebied en picknicken op een gezellige plek.

Dinsdag **16 mei Vroege Vogelstocht**
Wil je vroeg in de ochtend meeroeien om de natuur te zien ontwaken? We vertrekken om 05.00 uur zodat we de zon op kunnen zien komen en de stilte kunnen ervaren op de Kortenhoeve Plassen. Rond 08.00 uur zijn we weer terug voor een ontbijt in de soos.

Woensdag **21 juni Midzomeravondtocht**
De langste dag van het jaar. Mooie gelegenheid om met zo veel mogelijk boten in de avond naar de Wijde Blik te roeien, bij een eiland aan te leggen en samen te picknicken. En lekker te zwemmen natuurlijk.

Donderdag **29 juni en 6 juli Landelijke Midweekroeitocht** in Drachten
De Dragt nodigt alle verenigingen uit om met vijf personen per vereniging te komen genieten van de Princenhof-tocht in het prachtige natuurgebied de Alde Feanen. De tocht duurt de hele dag.



Vrijdag **7 juli en 6 oktober Kennismakingstocht**

Voor iedereen die net lid is van Tromp en iets verder wil roeien dan de Eerste Brug gaan we deze tocht niet te ver, maar wel verder dan je ooit geweest bent. Plezier staat op de eerste plaats, we gaan van het kanaal af en komen in de mooie sloten van Kortenhoeve, we picknicken onderweg en terug op Tromp praten we op het terras van de soos nog gezellig na met een drankje. We vertrekken om 13.00 uur en zijn rond 16.00 uur terug op Tromp.

Dinsdag **11 juli Natroviweemus-tocht**
Op 11 juli nodigt Tromp de verenigingen uit van de Natroviweemus. We maken een tocht in Kortenhoeve of Loosdrecht.

Donderdag **17 augustus Landelijke Midweekroeitocht** in Naarden, Wageningen en Zutphen
De roeiverenigingen Naarden, VADA uit Wageningen en Isala uit Zutphen

nodigen alle verenigingen uit om met vijf personen per vereniging te komen genieten van een tocht in hun roeiwater. De tochten duren de hele dag. Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Vrijdag **18 augustus Landelijke Midweekroeitocht** in Breda
RV Breda nodigt alle verenigingen uit om met vijf personen per vereniging te komen genieten van een tocht in hun roeiwater. De tocht duurt de hele dag. Deze tocht heeft maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Donderdag **31 augustus Flevopoldertocht**
Tromp gaat naar RV Pontos in Lelystad voor een gezamenlijke tocht door de prachtige Flevopolder. De tocht duurt de hele dag.

Zaterdag **9 september Wijdegatconcert**
Een uniek concert op het water van de Kortenhoeve Plassen. Er zijn (als alles meezit) 16 boten beschikbaar en er kunnen 66 personen mee.

Dinsdag **19 september Vuntustocht**
Een rondje Vuntus voor Trompers. ♦

redactie

Tromp-instructeurscursus voorjaar 2023

In april wordt er weer een Tromp-instructeurscursus (TIC) gehouden. In vier dagdelen leer je hoe je beginnende roeiers (jeugd of volwassenen) de basis van de sport kunt aanleren.

De TIC wordt gegeven door ervaren instructeurs met een KNRB-opleiding. De cursus bestaat uit vier dagdelen, twee theorie-avonden en twee praktijkmiddagen. Iedereen die de basisbevoegdheden S1 en ST1 heeft behaald kan meedoen. Wie vervolginstructie wil krijgen, moet 25 keer instructie geven. Meer ervaren roeiers die het leuk vinden om roeiles te gaan geven worden natuurlijk ook met open armen ontvangen.

De theorie-avonden zijn op dinsdagavond 11 en maandagavond 17 april vanaf half acht in de soos. Op zaterdag 15 en 22 april hebben we praktijkmiddagen van 14.30 tot 17.00 uur. Op 15 april geven we les aan nieuwe leerlingen en op 22 april gaat iedereen zelf de boot in.

Aanmelden onder vermelding van examendata S1 en St1 bij Nelly Kostelijk:
kostelijk.roei@gmail.com
[zie ook Tromp-website]

Toertocht ... ja duhhhhh!

Als ik een puber was zou ik ongetwijfeld ook zo reageren. Maar dat een toertocht alleen maar leuk is voor oude sufferdjes heeft de praktijk inmiddels vaak genoeg ontkracht. Daarom hier een verhaal over feiten en fictie rond toertochten.

Zijn toertochten saai?

Zeker niet. Ze zijn zeker niet zo saai als knalhard of zeer gezapig op en neer roeien over het Hilversums Kanaal tot 't Hemeltje en terug. Allereerst moet je sluisen door. Dus dat betekent scherp sturen om de sluis goed binnen te komen, slippen met je riemen om niet door een sloep of motorboot onder water gedrukt te worden, op tijd de pikhaak grijpen om in die kale, steile sluiswand een opening, spijker, touw, boldor of balk te vinden waaraan je je kan vastklampen. En dan nog liefst een spijker, boldor etc. aan de voor- en de achterkant van de boot zodat deze een beetje parallel aan de sluiswand blijft liggen. En als je dat allemaal voor elkaar hebt, lekker relaxed op je telefoon gaan zitten appen, mails bekijken of het nieuws volgen tot het water in de sluis is gezakt of gestegen. Mooi niet. Je zal de eerste roeiende gladioloog niet zijn die de boot met het landvast – dat touw ja – aan een vast punt in de sluiswand heeft vastgemaakt, om net iets te

laat te ontdekken dat het water veel sneller is gezakt dan gedacht en je dat touwtje, waaraan de boot inmiddels vervaarlijk scheef hangt, met geen mogelijkheid meer loskrijgt.

Zijn toertochten alleen voor oude sufferdjes?

Zeker niet. Bij een beetje toertocht moet je vaak zo laag bukken – lees: plat in de boot gaan liggen – om extreem lage bruggetjes te kunnen 'nemen' zonder onthoofd te worden dan wel een zware hersenschudding op te lopen. Enfin, je moet dus nog aardig lenig zijn en snel reageren op het commando: bukken nu, extreem lage brug! ... om zo'n tocht ongeschonden te overleven.

Zijn toertochten slecht voor je conditie?

Extreem domme veronderstelling toch? Ten eerste kan je een tocht bijna altijd in je eigen tempo varen. Dus je kan hem op je gemakje varen maar evengoed op topsnelheid. Zelfs op een lichtjestocht door de grachten van Amsterdam kan je je overschot aan energie nog kwijt door een wedstrijdje met een rondvaartboot op de Amstel aan te gaan. Toegeven, zo'n rondvaartboot is een makkie, maar je kan toch even lekker op

TOERTOCHTEN 2023

Wil je ook graag een brug verder roeien? Geef je dan op voor de TOERTOCHTEN 2023.



ZONDAG
16
APRIL

OPENINGSTOCHT

De openingstocht gaat dit jaar over de Loosdrechtsse plassen naar de Vuntus. Bij het Loosdrechtsse restaurant de Eend zal een eenvoudige lunch worden geserveerd.
Via de Kromme Rade weer terug naar Tromp.

€16,00

Kosten per deelnemer
(inclusief Lunch)

Inschrijven via de website
(zie roeivereniging)

€ 20,00

Kosten per deelnemer
(inclusief pannenkoek en 1 consumptie)

Inschrijven via de website
(zie roeivereniging)

PANNENKOEKENTOCHT

De traditionele Pannenkoekentocht. Deze tocht is een open tocht. De inschrijving staat open voor alle roeiverenigingen in Nederland. Een tocht die de roeier door het mooie waterlandschap voert van Noord-Holland en Utrecht. De tocht gaat dit jaar via sluis het Hemeltje naar de Vecht. In Vreeland worden Pannenkoeken geserveerd bij het Pannenkoekenrestaurant Hendrik. Daarna gaan we via de Loosdrechtsse plassen terug naar Tromp.

DONDERDAG
18
MEI

ZONDAG
2
Juli

PRESTATIETOCHT

Via de Vecht naar Nieuwersluis. Daar steken we het Amsterdam-Rijnkanaal over. Door de Angstel naar Abcoude. Bij Driemond weer het kanaal over en via de Vecht en sluis het Hemeltje terug naar Tromp. Deze tocht is alleen voor geofende roeiers.
Na afloop een drankje en een hapje.

€12,50

Kosten per deelnemer

Inschrijving alleen via de website van de RNRB, zie ook de website van Tromp

Geen kosten

Inschrijven via de website.

FAMILIE BBR- TOERTOCHT

Traditioneel korte tocht voor minder geofende roeiers. We starten vlak voor het oproeien van het eerste blok. Vlak voor de start van het tweede blok, groeten we met een roeisaluut de starters om daarna zo snel als we kunnen terug naar Tromp te roeien. Daar staat een hapje en een drankje voor ons klaar.

ZONDAG
21
OKTOBER

SLUITINGSTOCHT

Dit jaar sluiten we ons toerseizoen af bij een bevriende vereniging. Ons doel is de Ronde Hoep te varen in Amsterdam en daarbij boten te lenen van Willem III. Omdat dit nog niet verder besproken is, kan het zijn dat het toch een andere tocht wordt. Houd de kalender dus in de gaten.

€27,50

Kosten per deelnemer
(inclusief maaltijd)

Inschrijven via de website
(zie roeivereniging)



dat voetenbord stampen en aan de riemen sleuren.

Heb je een topconditie nodig voor toertochten?

Nee, natuurlijk niet. Een toertocht is doorgaans een stuk langer dan een rondje kanaal tot 't Hemeltje en terug. Maar daar staat tegenover dat je pakweg de hele dag de tijd hebt, dat je vaak kunt wisselen met de stuur, dat je onderweg meestal een stop maakt om te lunchen, te picknicken, te zwemmen, familieleden in woonboten langs de Vecht te verrassen of sanitaire stops te maken. Kortom, een beetje conditie is altijd meegenomen. Een enigszins ervaren stuur is altijd een aanbeveling.

Zijn toertochten oervervelend?

Een kleine dag met drie of vier andere roeiers in een boot doorbrengen lijkt misschien een hele opgaaft. Maar bedenk dat je alvast een ding gemeen hebt en dat is je voorliefde voor roeien. En vervolgens blijkt dat de meeste roeiers niet alleen extreem eigenwijs zijn maar ook extreem divers qua interesses, hobby's, opleiding en achtergrond. En bijkomend voordeel van een roeitocht is dat je eindelijk niet meer zo superalert hoeft te zijn op je techniek en dus ook gewoon tijdens het roeien met elkaar kan praten. Voordat je het weet kom je erachter dat roeiers eigenlijk heel gewone mensen zijn. De een weet alles over allerlei bewoners en bedrijven vroe-

ger en nu langs de Vecht of andere waters, de ander weet weer alles over waterbeheer, dijken, sluizen, gemalen en koeien met natte voeten, de derde weet alles over architectuur, de vierde over vogels, de vijfde over jeugdzorg en de zesde ... sorry, de boot is al vol. Ik zou je bijna aanraden om een toertocht te maken met roeiers die je juist niet kent want je komt tot de meest verrassende gesprekken.

Moet je ervaren roeier zijn voor toertochten?

Nogmaals, nee. Er zijn tochten voor beginners en marathontochten voor ervaren roeiers met conditie. Maar de meeste tochten zitten tussen deze twee uitersten. Je roeit doorgaans in wherry's of C-boten met een ervaren stuur. Dus met een basisbevoegdheid kan je al een toertocht roeien.

Is dit verhaal honderd procent objectief?

Nee, natuurlijk niet. Ik heb zelf het toerroeien pas laat ontdekt en was verrast door de vele leuke kanten ervan. Dus dit is gewoon weer zo'n ordinair marketingverhaal van een lid van de toercommissie. Zo, nu weet je meteen hoe gekleurd dit verhaal is. Dus laat je vooral niet ompraten door zo'n maffe positivo en blijf lekker op je vaste uurtje het kanaal op en neer varen. Maar kom later niet meer aan met zo'n verhaal van, gut, nooit geweten dat het zo leuk was zo'n toertochtje. ♦

[↪ ga naar inhoudspagina](#)

Roeiers: Yvonne Lieste, Marco Swart, Frank Hohman en Michel Nebbeling in De Zoete. En ikzelf (Etty van Bakèl) zat natuurlijk op stuur. De Vikingmutsen omdat het een feestelijke BBR was.



[↪ ga naar volgende pagina](#)

Maria P. Kruithof-Stoutjesdijk

De soos, onmisbaar?

Natuurlijk! Wat voor de skiërs après-ski is voor ons roeiers après-roeien. Want wat is er fijner dan na de inspanning te ontspannen bij een heerlijke kop koffie of thee. En niet te vergeten het napraten over hoe het roeien ging. Moet je bij bridgen nooit doen want dat kost relaties. En bij roeien moet je ook zuinig zijn op je relatie, daarom roeien Evert en ik nooit in dezelfde boot, vraag maar na ...

Zo'n soos, het lijkt allemaal vanzelf te gaan. Zelden dat je vraag met 'nee' beantwoord wordt. Dus houdt iemand zich bezig met de voorraad op peil te houden. Bij een TBR is dat bijvoorbeeld een gigantische klus, maar het lukt altijd. En mist er eens iets dan weten de ingewijden de voorraad vaak wel op te sporen. Maar die boodschappen vragen veel inspanning en sjuwwerk. Daarbij wordt ook vaak ene Fred ingeschakeld, om maar eens een naam te noemen (geen Tromp-lid, notabene). Er is iemand die de financiële kant in de gaten houdt en er is zelfs iemand die zorgt dat er altijd toiletrollen hangen. Daar denk je als gebruiker pas aan als je die mist. De bezetting van de soos is altijd gegarandeerd op vrijdag, als Belinda met

haar 'clubje' onze tent runt. En dat gaat altijd vriendelijk en voortreffelijk. Je begrijpt dat er dus ook iemand moet zijn die het rooster kloppend maakt. Niet altijd een dankbare taak, omdat er leden zijn die denken dat het ook wel zonder hen kan. En dat is dus niet zo. Mijn idee is om al tijdens je leerperiode soosdienst te doen. Dan kun je ervaren hoe leuk dit is, je leert mensen kennen en zij jou.

Ik ga verder geen namen noemen van leden van de sooscommissie, maar de 'moeder' van dit clubje wordt zo gewaardeerd dat ze onlangs het predicaat 'Lid van Verdienste' heeft gekregen. Een terechte uiting van waardering voor dat wat ze al jaren met grote inzet doet.

Een interview was niet aan haar besteed, maar bij deze, voor de goede verstaander, toch een klein eerbetoon!



Elly Kamer en Nellie Kamer
van achter het kunstscherf

Redactie - Yolande Krooshof

Vervolg van het artikel op pagina 5

De glorie van de oude Hollare op Tromp

<https://roeimuseum.nl/friedrich-pirsch/>

Wat een prachtschip, je zou hem zó weer terug willen als je hem daar zo ziet hangen!

De geschiedenis van deze boot blijkt niet moeilijk te achterhalen als je even met bootsman Reinout van Vliet aan de praat raakt. De boot is aangeschaft in 1978/1979 als 4+, boordgerigged dus. Het is een [Pirsch](#) van Berlijnse makelij.

Destijds was Henk Vierstra materiaalcommissaris en Arvid Harmsen voorzitter.

In 1986 zijn er Verschoor-riggers voor de boot aangeschaft waarmee het een 4x+ is geworden, zoals hij nu aan de muur hangt.

Er zijn vele wedstrijden geroeid met deze boot, o.a. de allereerste TBR in 1985(?).

Bij de 'Novembervieren' roeiden o.a. Henk van de Bunt en Reinout zelf in de Hollare mee.

Vele roeiers die grote prestaties hebben geleverd hebben ook in deze boot geroeid, zoals Michiel Bartman die Olympisch goud won in de Holland Acht in 1996 en Wouter Op den Velde en Hans Meijer die in de Hollare

nationaal kampioen werden!

Het verhaal van de streepjes: voor elke nationale wedstrijd waar een overwinning werd behaald een wit streepje, en voor elke internationale overwinning een rood-wit-blauw streepje!! ♦

Oude Hollare verkocht in 1999 aan de Sporthal Arena.

Huidige Hollare is een Filippi-boot, sinds 2005 in de afschrijfvloot.

November Vieren 1988.

Henk vd Bunt op slag, Reinout van Vliet op 3, Jeroen Ahlrichs op 2, Joost Peterse op boeg, Timo vd Bunt, broer van Henk, stuur.



Roeien langs de grenzen van Utrecht en Noord-Holland

Drecht, Kromme Rade, Weersloot

Het water van het roeigebied van onze vereniging Cornelis Tromp behoorde tot Utrecht of Noord-Holland.

Al in de vroege eeuwen werd in onze streken een strijd gevoerd om het bezit van land en water. Een belangrijk product om voor te strijden was de turf die hier werd gewonnen. De spelers waren de graven van Holland en de bisschop van Utrecht. Vanuit het oosten deden de graven en hertogen van Gelre ook nog lastig. Dat kwam omdat oorspronkelijk de bisschop van Utrecht ook gezag had over Overijssel, Drenthe en Groningen (Oversticht). In ons gebied bleef over het Nedersticht, het Sticht.

De grens tussen Holland en Utrecht werd in eerste instantie vastgelegd rond 1356 met de zogenaamde 'Leeuwenpalen'. Een enkele paal heeft de tijd overleefd. Tussen Gooi en Eemland werd de grens bepaald langs de Gooiergracht. In de 16e eeuw veranderde de grens tussen Holland en Utrecht opnieuw.

De Weersloot, de Weere (heeft ook met verdedigen te maken) was lange tijd de grens. De Weersloot loopt vanaf Hollandsche Rading (ook grens) naar de Vecht met de sluis nabij de buitenplaats Weersteijn. Er liep ook een grens tussen Oud-Loosdrecht en Kortenhoef, De Raai met de Kromme Radesloot. Loosdrecht behoorde een tijdlang bij Utrecht.

Sinds 2002 kennen we de gemeente Wijdemeren die tot de provincie Noord-Holland behoort met plaatsen als Nederhorst den Berg, 's-Graveland en Loosdrecht.

In 2011 ontstaat de gemeente Stichtse Vecht met Loenen aan de Vecht, Vreeland en Nigtevecht.

De grens loopt nu letterlijk krom langs de oostelijke Vechtoever ten westen van de Loosdrechtse Plassen naar de sluis 't Hemeltje en langs de Vecht naar Nigtevecht – de sluis en de boerderij liggen nog net in Noord-Holland –, en zuidelijk langs de Kalverstraat –, en zuidelijk langs de Tienhovenskanaal (bij de Vijfde Plas) richting Hollandsche Rading. ♦



redactie - pjb

Wrak Klein Hollandia

Onlangs werd bekend dat het 17e-eeuwse wrak dat voor de kust van Eastbourne (Zuid-Engeland) ligt het Nederlandse oorlogsschip *Klein Hollandia* is.

Het wrak werd door duikers ontdekt in 2019.

Klein Hollandia werd in 1656 gebouwd op de werf van de Maze (Admiraliteit Rotterdam). Het nam deel aan de gevechtshandelingen gedurende de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667).



In 1672 voer het mee in een oorlogseskader van admiraal **De Haese**.

Gezagvoerder was **Jan van Nes**, broer van Aert van Nes.



Het schip werd door de Engelsen aangevallen en tot zinken gebracht. De Derde Engelse Oorlog lag in het verschiep. ♦

De (Groot)Hollandia (1665-1683) was het vlaggenschip van de Admiraliteit Amsterdam waarop De Ruyter en Cornelis Tromp dienden.

Boek 'Roememoires van een Lagaaiër'

Via Tromp-lid Cor Scheffers ontving de TM-redactie de onderstaande informatie (tekst Koos Termorshuizen).

Jan Op den Velde (1931-2022) nam in 1952 voor Laga en voor Nederland deel aan de Olympische Spelen. Hij won niet, maar het roeien bij Laga is voor hem een zeer mooie herinnering gebleven. Jan was ooit een gewaardeerd lid van Tromp. Tijdens de coronajaren is hij zijn herinneringen gaan opschrijven, en maakte er tekeningen bij. Hij stuurde die aan de redactie van



Roei!. Ook stelde hij de plakboeken die hij in zijn Laga-tijd bijgehouden had, beschikbaar. Daaruit is 'Dat zal ik nooit meer vergeten, roememoires van een Lagaaiër' voortgekomen, het tweede deel in de Roei!reeks. In 124

pagina's volgen we Jan vanaf zijn eerste aantreden bij Laga tot en met zijn onvergetelijke Henley van 1954. Het boek is te bestellen via www.roei.nu/roeireeks

Aikas

Het veldboeket dat Tromp heet



Een van de vele commissies op Tromp is de tuincommissie. Tuinieren heeft zo op het oog helemaal niets met roeien te maken. Maar dat lijkt maar zo; het komt wel vaker voor dat niets is wat het lijkt. De tuincommissie zorgt ervoor dat we een groot deel van het jaar, dus straks weer lekker op het terras, omgeven zijn door de bloeiende natuur. Tuinlieden spelen altijd een beetje voor God. Ze bedenken iets, doen iets en dan ineens: ja hoor, het bloeit! Een van de goddelijke elementen daarbij is de kruisbestuiving. De tuingelken weten waar welke planten moeten staan om ervoor te zorgen dat de bijen en andere bestuivers precies het goeie doen om tot een kleurrijke Tromp-tuin te komen.

Kruisbestuiving is in de natuur een voorwaarde voor groei en ontwikkeling. Dat proces vindt op Tromp niet alleen in de tuin plaats. Het geldt ook voor andere levende wezens op Tromp: roeiers in ons geval. Daarvan hebben we ook meerdere soorten in onze tuin, ik bedoel op het vlot dus.

Kruisbestuiving is een buitengewoon belangrijk proces dat ervoor zorgt dat alle roeiers kunnen bloeien en groeien, precies zoals de genetische code van een roeier dat aangeeft. Niet iedereen heeft sixpacks genoeg om wedstrijdroeier te worden, laat staan ambitie. Niet iedereen vindt het fantastisch om met XL-lunchpakket in de punt met een stel vrienden een dag op pad te gaan en van de natuur te genieten. Ook vindt lang niet iedereen het leuk om zich in het zweet te roeien of een uur te ergometeren. Gelukkig vinden wel veel roeiers het leuk om elkaar te helpen, instructie te geven en uit te vinden hoe de roeicode van een leerling eruit ziet.

De wind speelt bij kruisbestuiving een belangrijke rol: bij geen wind is het fijner roeien en bij veel wind kunnen we niet roeien. Maar dat terzijde.

Bij Tromp is heel veel kennis en ervaring aanwezig. Die ervaring wordt gelukkig veel ingezet bij de instructie en de coaching en ook bij alles wat in

de werkplaats gebeurt. En in de soos niet te vergeten. Deze waarde, deze kennis en ervaring zit verstopt bij al onze roeiers. Iedereen heeft zijn of haar eigen ervaringen, tips en trucjes en effectieve manieren om net weer iets lekkerder en beter te roeien door al die jaren roei-ervaring.

Tromp is een veldboeket. Variërend in leeftijd, behoefte en belangstelling en variërend in conditie. En nu we het over leeftijd hebben: laten we de jongste loten in ons boeket niet vergeten. Ik moet daarbij aan een ander stukje natuur denken: Bambi. Dat kleine hertje dat eenzaam aan de bosrand stond en in de verte een groot volwassen hert zag met een enorm gewei. Hij dacht: 'Wat zou ik hem graag van alles willen vragen maar wat heeft hij aan zo'n onbenullig kleintje als ik ...' En de oude bok zag het kleintje en dacht: 'Ach, wat zou ik graag met dat kleintje optrekken, maar die heeft vast helemaal geen boodschap aan zo'n ouwe kerel als ik ...'

De Eerste Brug

(redactioneel) Volgens de gemeente Hilversum zal De Eerste Brug begin 2023 vervangen worden. Zwaar verkeer mag al enige tijd niet over de brug rijden.

Op 3 februari constateerde de TM-redactie dat nu onder de brug een ponton is gelegd, zoals we dat eerder gezien hebben bij de Tweede Brug. De meest recente informatie hierover is dat aannemers tot maart hun inschrijving bij de gemeente kunnen inleveren. Planning is tot nu toe dat de werkzaamheden voor de zomer afgerond moeten zijn. Voor Tromp-roeiers kan het betekenen dat tijdelijk de brug geblokkeerd is.



Foto: pjb

Evert Kruithof



NIEUWS VAN DE
LEDENADMINISTRATIE (2023-1)

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:

Priscilla Versteegh 1986

Nieuwe leden met roei-ervaring:

Wouter Sluis-Thiescheffer 1973
Eric ten Veldhuis 1966
Rienke Wiersma 1981
Martijn van der Lans 1991

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2022

Jeugdlid **Lid vanaf**
Raphael Reekers 2021
Julia Smits 2021

Juniorlid **Lid vanaf**
Daniël Breken 2018
Olivier van Zanten 2022
Valente Tcheng 2021
Hidde Bornhijm 2016
Storm Aalberts 2018

OPZEGGINGEN PER 31.12.2022

Gewoonlid	Lid vanaf
Esther Sluis-Thiescheffer	2005
Willem Boeschoten	2013
Karen Labordus	2006
Hanneke de Vries	2014
Rob Prins	1994
Paul de Haan	1968
Esther Blaauw	2018
Lucretia Kuijpers	2010
Jos Budie	2004
Albert Jan van Hoek	2018
Monique van den Berg	2013
Eric van de Meent	2020

Proefleden die hebben opgezegd:
Roemer bij de Weg
Thijs Kersten

Zeg op tijd op! Het verenigings- en contributiejaar eindigt op 31 december. Opzeggen vóór 1 december door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@ctromp.nl



Correspondentieadres/botenloods/sociëteit
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum,
telefoon 035 624 94 33
www.ctromp.nl info@ctromp.nl

voorzitter Wim ten Have
voorzitter@ctromp.nl
secretaris Wynand Inkelaar
secretaris@ctromp.nl
penningmeester Jan Brugman
penningmeester@ctromp.nl
commissaris materiaal Henk van de Bunt
commissaris.materiaal@ctromp.nl
commissaris opleiden Saskia Teppema
commissaris.opleiden@ctromp.nl
commissaris wedstrijden Marien Mortier
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl
commissaris recreatieroeien Johan Huizinga
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl

ledenadministratie Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie Hetty Goutier
toercommissie@ctromp.nl

De diverse taken van de bestuursleden zijn te vinden in het **organigram-tromp** [zie in de 'bibliotheek', zoek op organigram]

Voor algemene informatie over de vereniging en haar activiteiten info@ctromp.nl (zie op de site verder onder: 'Vereniging', 'Recreatie' en 'Lid worden')

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester, gezamenlijk bereikbaar via db@ctromp.nl

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk e-mailadres bereikbaar via bestuur@ctromp.nl

inschrijvingen wedstrijdveteranen + clubploegen Jørn Aalberts
veteranencoordinator@ctromp.nl
aangepast roeien (roeivalditie)
roeivalditie@ctromp.nl

webmasters Nynke Koopen, Marlies ter Haar
webmaster@ctromp.nl
Richard Streng (reserveringen):
reserveren@ctromp.nl

redactieteam (TrompMagazine)
redactie@ctromp.nl
contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-mailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Marit Versteeg,
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)



20 januari, er werd nog geroeid

Foto: Pieter Berkel

[*↪ ga naar inhoudspagina*](#)