



tromp magazine

dertiende jaargang

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

3

aug / sept 2024



Interview: Veronique Meester

We zijn zo trots, omdat Veronique bij Tromp haar eerste halen maakte en er ook haar voorkeur voor de roeisport ontdekte.

[pag. 7](#)



ART-Tromp naar de NAR

Op zaterdag 15 juni namen ART-Trompers deel aan de NAR die gehouden werd bij Het Spaarne.

[pag. 9](#)

Op 6 juli was er op Tromp feest.

[pag. 13](#)



Foto: Marcel Steinbach

[➔ ga naar volgende pagina](#)



TrompMagazine verschijnt vier maal per jaar, digitaal en beperkt in print.

Uit de stuurstoel De voorzitter	3	TrompOlympics-foto's	9
Vogalonga <i>Tweeduizend boten</i>	4	Voortgang verbouwing	10
Historie <i>Foto van Tromp</i>	6	Ledenadministratie	11
Interview: Veronique Meester	7	Colofon	13
		Foto van de maand	14
			15
			16

NAR 2024
Spaarne op 15 juni

Live concert
Het Wijde Gat op 14 september

Midweekroeien
Gramsbergen

Zondag basisinstructie
zwaait Evert Kruihof uit

Afbeeldingen
De redactie verzoekt dringend alleen afbeeldingen te sturen die wij 'om niet' van de auteur mogen plaatsen.

Om niet te hoeven scrollen kun je klikken op de paginacijfers en 'ga naar'.
Ook onderstreepte items zijn gekoppeld.

Redactioneel

Roeien bij Tromp is leuk, maar een roei-tocht maken en ander water ontdekken is ook verfrissend (als je dat water induikt). In dit magazine een verslag betreffend midweekroeien, in dit geval bij Gramsbergen. Waar is dat? Kijk maar op het kaartje op pagina 11.

De ART roeide in juni bij het Spaarne in het kader van de NAR. En die roeiers kregen letterlijk de wind tegen. Een verslag op pagina 9.

Begin september gaat Kamer5 met 10 roeiers het noorden van de provincie Groningen drie dagen verkennen met de twee mooie houten wherry's.

En natuurlijk weten we allemaal dat Veronique Meester het olympische water heeft beroerd. Reden voor een uitgebreid verhaal over haar vanaf de eerste halen bij Tromp.



Fietspaden? Lees even 'Uit de stuurstoel'. Het bestuur houdt de vinger aan de pols. (Daar laat zij geen gras over groeien)

Een bescheiden verslag van het TrompOlympics-feest op 6 juni.

De voortgang van de nieuwe ergometer-ruimte wordt vermeld op pagina 14.

Spanning en gezelligheid valt te beleven met de Familie-BBR mét toertocht én EBTR op 8 september.

pjb

TrompMagazine 2024
Nr4 verschijnt in november

TrompMagazine
verschijnt 4 x in het jaar
Nieuwe kopij: oktober

Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel

Hopelijk heeft iedereen een goede en mooie zomer gehad. Een sportieve zomer, met de Olympische Spelen, en natuurlijk met name het roeien. Lise (Klausen) en ik waren erbij op de roei-baan in Parijs en het was geweldig. Na een wat moeizame start op de eerste dag met een lange rij bij de entree (security) was de organisatie de overige dagen prima. Een goede sfeer op de tribune, waar de Fransen uit volle borst ‘Allez les bleus’ zongen. Gelukkig voor ons presteerden de TeamNL-roeiërs beter dan de Fransen; roeiend TeamNL stond na het toernooi bovenaan de ranglijst, zelfs boven de sterke roeinatie Groot-Brittannië. Wij hebben gouden medailles gezien van de Nederlandse mannen dubbelvier en vrouwen vierzonder, zilver was er voor de vrouwen dubbelvier en mannen dubbel twee.



Helaas konden wij niet bij de geweldige finale van oud -Tromper Veronique zijn, zij won met overmacht samen met Ymkje Clevering de vrouwen tweezonder. Deze race hebben we bekeken op onze telefoon op het terras van een bakker in een klein Frans dorpje, ondertussen genietend van koffie met een dik stuk flan. En later was er ook nog goud en brons voor de skiffeurs en voor de Holland Acht!

Terug naar Tromp: voor de omgeving van onze accommodatie is een oud plan van stal gehaald, dat gaat om ontsluiting van het industriegebied aan de overkant van het kanaal, met vooral fietspaden. Het bestuur heeft over deze plannen meegepraat op een voorlichtingsbijeenkomst. Of en wanneer er een definitief plan komt dat wordt uitgevoerd is nog niet duidelijk.

Ook houden we de vinger aan de pols v.w.b. een nieuwe oeverbeschoeiing langs een gedeelte van het kanaal. Waarschijnlijk wordt er over niet al te lange tijd begonnen met een pilot over een beperkte lengte in de buurt van de Eerste Brug. Zodra we hierover meer informatie ontvangen zullen we dat publiceren op onze website.

En als laatste de oproep om allemaal zoveel mogelijk mee te doen op 8 september aan de (familie)-BBR, de toertocht of het 1e Brug-tot-Tromp-Roeien, de traditionele Tromp-start van het nieuwe roeiseizoen, die wordt afgesloten met een gezellige borrel.

En uiteraard tot op het vlot! ♦

De BBR begint weer!
Zondag 8 september
+Familie BBR +Toertocht
Taarten competitie
+ Borrelhappen!

Zondag 8 september 2 blokken: start om 14.30 en/of 16.00 uur

iedereen kan meedoen. schrijf je in op trombbr.nl

Bianca Verheijen

Vogalonga 2024

Tweeduizend boten

Na een jaar lang voorpret was het in mei eindelijk zover: we gingen naar Venetië om de Vogalonga te roeien!

Nadat we op dinsdag alle boten afgeriggerd en opgeladen hadden voor het transport op woensdag, vlogen we zelf donderdagavond naar Venetië. Onderweg kregen we van de groep die in de middag was vertrokken al foto's van een overstromd Venetië, maar gelukkig was het water alweer gezakt toen wij aankwamen. Op vrijdag regelde Martin (geweldige organisatie, waarvoor nogmaals dank!) de aanmeldingen bij

het inschrijfkantoor en hadden wij de dag vrij te besteden. Zaterdagochtend gingen we met de hele groep met de Vaporetto en de tram naar het vasteland waar alle boten naartoe gebracht waren. Dit was al een happening op zich, met al die mensen uit alle landen alle boten opriggeren en klaar maken om Venetië in te roeien. Helaas kwamen wij erachter dat we een gebroken rigger hadden. Dat was even flink balen en zoeken naar een oplossing. Gelukkig waren er twee riggers te veel meegekomen met de Valkenburg en konden we met kunst-en-



vliegwerk (moertjes, schroeven, touwen en sjaaltjes, je moet wat) een rigger van de Valkenburg monteren op onze wherry. Het was zeker niet ideaal roeien, maar we lieten ons hierdoor niet weerhouden. Wij zouden de Vogalonga roeien! Na langs de brug richting Venetië geroeid te hebben, roeiden we Venetië in, naar het pleintje waar onze boten zouden overnachten. Omdat alle taxiboten, Vaporetto's en gondels ook nog voeren, vergde dit enige stuurmanskunst. Maar iedereen kwam in de middag veilig bij het pleintje aan. Nu nog één nachtje slapen Zondagochtend, eerste Pinksterdag vertrokken we met proviand weer naar de boten en gingen richting de start voor het San Marcoplein. Overal kwamen bootjes vandaan, je

keek je ogen uit! Met 2000 boten en 8000 deelnemers aan deze 30 km lange protesttocht tegen gemotoriseerde boten, is het een enorm evenement.

Vooraf hadden we van de doorgewinterde Vogalongaroeiers tips gekregen, wat heel fijn was. Toch besloten wij met ons groepje er gewoon een mooie dag van te maken en niet helemaal vooraan te gaan liggen voorbij de start. Met vele boten



[↩ ga naar inhoudspagina](#)

[⇒ ga naar volgende pagina](#)



lagen wij dus in de lagune voor het San Marcoplein te wachten op het startschot om 9.00 uur. Omdat er zoveel te zien was, kwam dit bijna nog onverwacht. En ja hoor, toen gingen we, eerst om Venetië heen richting het eiland Burano met zijn mooie gekleurde huisjes. Onderweg heel wat blote billen langs de route gezien, want toiletten waren schaars. Bij Burano was er een opstopping, want al die boten moesten door een smal kanaal heen. Rustig blijven, goed anticiperen en er maar gewoon om lachen. Sommige mensen hebben haast. Na Burano hebben we een stop gemaakt op een strandje, even de benen strekken en de rug rechten. Daarna weer verder naar het eiland Murano op ruim water.

Hier vonden we het tijd om onszelf op een ijsje te trakteren en hebben we langs de kade aangelegd; dan maar wat later terug vonden we. Na Murano roeiden we terug naar Venetië en daar moeten al die boten onder een smalle brug door, dus wederom een enorme opstopping. Van de kant wordt hier het ‘verkeer’ geregeld en er liggen duikers in het water die boten tegenhouden en bepalen wie er door mag. Dit moet je een keer meegemaakt hebben, want het is niet te beschrijven. Na een poos wachten waren ook wij aan de beurt en konden we verder de Canal Grande afroeien terug naar het beginpunt. Langs de kade en op de bruggen overal mensen die de boten toejuichten.

Het leek een beetje op de intocht van de Nijmeegse vierdaagse. Eenmaal terug voor het San Marcoplein kregen ook wij de medailles in de boot toegeworpen en zat de tocht erop. Alleen moesten we de boot nog terugroeien naar het vasteland, voor het botentransport terug naar huis. Dus nog even op de tanden bijten en het laatste stuk door. Gelukkig waren enkele mensen zo lief om op ons te wachten en te

helpen met het transportklaar maken van de boot. Hierna weer terug naar Venetië, waar we 20 minuten hadden om te douchen en ons mooi te maken voor het door Martin georganiseerde groepsdiner als mooie afsluiter van de dag. Moe, maar zeer voldaan, hebben we genoten van het eten en zijn daarna ons bed ingedoken. Maandag hebben we nog heerlijk rondgestruind in Venetië en dinsdag gingen we weer naar huis. Ons groepje kijkt terug op een fantastische ervaring en weekend, waarvan we zeer hebben genoten. Zet de Vogalonga dus maar op je bucketlist als je deze nog niet geroeid hebt! ♦





Op 19 februari 1936, nadat het Hilversums Kanaal en de Sporthaven zijn aangelegd en geopend, wordt met dertig leden de Hilversumsche Roeivereeniging Cornelis Tromp opgericht.

Redactie - Marit Versteeg

'Het goud doet er wel echt toe' Olympisch kampioene Veronique Meester is ook Tromps trots

Wat zijn we trots op 'onze' Veronique Meester. Met grote overmacht won zij, met Ymkje Clevering, in de tweezonder, op 2 augustus een gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs. We zijn zo trots, omdat Veronique bij Tromp haar eerste halen maakte en er ook haar voorkeur voor de roeisport ontdekte.

Het begon heel speels, bij de jeugd in 2007. Een leuk grietje, met roeiende ouders en twee roeiende zussen. Enthousiast, maar eigenlijk onopvallend, misschien zelfs een beetje verlegen. 'Ik moest van m'n vader wachten tot ik twaalf was om te beginnen met roeien, omdat ik anders niet in een boot zou passen.' Haar eerste lesje herinnert ze zich niet echt. 'Ik denk van jou of van Marjolijn', zegt ze. 'Het was heel erg leuk en gezellig, we hadden ook een hele leuke groep.' Ze herinnert zich een behendigheidswedstrijdje, toen ze nog maar net met roeien was begonnen. 'Er waren kinderen die op hun kop durfden te staan en riemen konden wisselen op het water. Ik durfde niks. Ik ging heel even staan en toen heel gauw weer zitten. En ik weet nog goed dat ik het jeugdbestuur, de jury



Veronique doopt de skiff met haar naam op de romp, op 22 januari 2023.

van de wedstrijd, allemaal van die coole kids vond.'

Natuurlijk deed ze met alle jeugdwedstrijdjes mee, zoals de Jeugdhead op de Amstel, waarvan we in ons archief nog een leuke foto vonden: ze zit op roeiplek twee, met haar roeimaatjes Maaïke Nijhoff (boeg), Loes Verkuil en Rosalie Haak (slag).'

Later ging ze naar de junioren, toen ze wat groter was gegroeid. 'Ik was niet echt getalenteerd. Het roeien betekende voor mij vooral veel vermaak, met leuke vrienden. Op school was ik niet zo goed met balsporten en rennen, maar ik had wel balans en coördinatie. Roeien vond ik wel leuk, ik kon me focussen en ik kon er m'n ei in kwijt. En ik had er een leuke vriendengroep, kreeg er m'n eerste vriendje.' Ze ontmoette in haar juniorentijd ook haar huidige vriend Haye Dijkstra, al duurde het nog een paar jaar voor ze een relatie kregen, dat gebeurde pas toen ze bij Nereus roeiden. Inmiddels zijn ze acht jaar samen, waarvan ze er drie samenwonen.



Tijdens het Wilhelmus.

In de C-vier tijdens de jeugdhead.





Met de gouden plak in de buurt van familie en vriend Haye.

Veroniques eerste ‘grote’ wedstrijd was in 2013 de Coupe de la Jeunesse in Luzern, op de Rotsee, waar volgens coach Minke Fischer haar ambitie langzaam aan zichtbaar werd. Toen ze geneeskunde ging studeren in Amsterdam en bij Nereus ging roeien, werd ze niet meteen met open armen

‘NU KREGEN WIJ ZELF ZO’N LINTJE’

ontvangen als oud-juniorroeiër. ‘Ik vond mezelf toen al heel wat, maar toch moest ik voor m’n gevoel weer helemaal onderaan beginnen, want ik moest nog leren boordroeien. Ja, ik had natuurlijk al wel bootgevoel en wist hoe het voelt om een boot te laten lopen, maar dat was niet genoeg.’ Van de eerstejaarsacht klom ze

al gauw op naar de betere ploegen. Het was ook niet gek dat ze in 2017 werd opgenomen in de nationale selectie. Inmiddels is op haar Wikipedia-pagina een respectabele lijst met internationale overwinningen te vinden.

Deze gouden medaille in Parijs is niet haar eerste Olympisch eremetaal, want op de Spelen in Tokyo in 2021 won ze zilver, in de vierzoner, samen met Ymkje Clevering, Ellen Hogerwerf en Karolien Florijn. Het was coronatijd, dus



van publiek en feestelijkheden was geen sprake. ‘Dat was allemaal heel anders nu. Zoveel leuker. Na onze overwinning was er wel een strak schema: eerst naar de journalisten, dan naar de prijsuitreiking, dan in ons ceremoniële pak naar de prijsuitreiking, nog een dopingcontrole voor Ymkje, dan weer een interview. M’n ouders en Haye zaten op die twee meter hoge tribune, die moest ik tussendoor snel zoeken om ze even te zien.’

Haar ouders Luud en Jolanthe zijn ook Tromp-roeiërs, roeiërs van Luuds ploeg waren er ook bij in Parijs. In De Gooien Eemlander vertelt Luud dat hij niet zenuwachtig was. ‘Welnee, je kunt er toch niets aan doen’. Jolanthe wel, zij had echt buikpijn. Haar stoeltje op de tribune was stoel 13 op rij 13. Daar is ze niet gaan zitten.

‘Gelukkig hebben we na de race, voordat de huldiging in het TeamNL-huis begon, rustig met de familie kunnen zijn, we hebben ook samen gegeten. Dat was heel goed geregeld en heel fijn. Daarna was het natuurlijk feesten. Superleuk. Het is allemaal voorbijgevologen.’

In een van de vele interviews na de race vertelt Veronique dat ze halverwege de race nog even aan haar moeder dacht. ‘Mijn moeder vindt het altijd veel te spannend, zo’n race.

Toen we zo ver voor het veld uit lagen, heb ik even aan haar gedacht: Deze is voor jou mam. De laatste kilometer roeiden we langs een muur van geluid van de 20.000 man publiek, heel indrukwekkend, maar we bleven goed focussen. Want we lagen er goed voor, maar wisten ook dat we ons geen foutje konden veroorloven. Ook in tempo zijn we toen niet verder omhooggegaan. Een eindsprint was niet nodig. Dat hebben we best goed gedaan. Inderdaad, dat

hebben we echt goed gedaan.’

Veronique geniet nog lekker na van haar mooie Spelen, dat ze goud heeft begint nu echt in te dalen. Ze is koninklijk onderscheiden, heeft al diverse feestjes gehad en daarvan genoten. ‘Ja, ik ben nu ridder’, lacht ze. ‘Vorige keer toen we zilver hadden waren we ook bij de huldiging bij de koning maar toen waren wij meer het publiek voor de winnaars van het goud. Nu kregen wij zelf zo’n lintje. Dan weet je: Het goud doet er wel echt toe.’

Ze gaat nu eerst op vakantie, daarna richt ze zich op het afronden van haar studie, coschappen lopen in het ziekenhuis, waar ze ook met plezier naar uitkijkt. Met haar coaches gaat ze overleggen hoe ze nu verder gaat, ze wil en kan niet in één keer stoppen met haar topsportleven. ‘Ik weet het nu allemaal nog niet wat ik na m’n studie ga doen. Het was zo’n leuke tijd. Wie maakt zoiets nou mee?’ Op Tromp zal Veronique na haar vakantie ook worden gehuldigd, hoe en wanneer is nu nog niet bekend.

Veronique is niet de enige wedstrijdroeier van Tromp die goud heeft gewonnen op de Olympische Spelen. In 1996 ging Michiel Bartman haar voor, die goud won in de acht, en later in Sydney (2000) en Athene (2004) zilver in de dubbelvier en de acht. Michiel is nu roeicoach in Amerika. ♦

Suzanne van Lier

NAR 15 juni 2024

Terugblik

Zaterdagochtend kletterde de regen op de daken en leek de wind de pannen van het dak te blazen. Nu zijn roeiers niet van suiker, dus gingen we gewoon op weg naar Het Spaarne. Bij aankomst daar kregen we nog een felle bui over ons heen waardoor we een beetje vochtig aankwamen. De ontvangst was allerhartelijkst: een kop koffie, een mooi shirt, een heerlijk appelgebakje en dan even bijkomen.

Tijdens de toespraken stopte de regen en brak de zon door. Na wat zoeken en passen en meten konden we allemaal het water op en roeiden we, om de wind wat te ontlopen, richting het centrum van Haarlem. De molen aan de overkant van



de roeivereniging draaide als en tierelier en wie de tocht helemaal tot de volgende molen, De Adriaan, heeft volbracht zag ook daar de wieken voorbij vliegen.

De terugweg was helemaal een uitdaging; op de heenweg was er vooral veel golfslag door de wind en werd je af en toe wat naar het midden van het water geblazen. Voor de zekerheid namen we steeds de breedste doorgang bij de bruggen. Terug, met wind tegen, was het echt heel hard werken. Gelukkig had Het Spaarne gezorgd voor twee boten van de reddingsbrigade die iedereen goed in de gaten hielden en af en toe een helpende hand uitstaken. Flink moegerooid strom-



pelden we met kromme ruggen weer uit de boten en konden we aanschuiven bij een lekkere lunch, buiten op het terras van de vereniging, in de zon!

Het opladen van de boten verliep wat chaotisch, maar met de hulp van de vele



vrijwilligers van Het Spaarne kwamen alle boten toch op de goede karren terecht. En toen was het tijd voor een lekkere borrel. Dank aan alle deelnemers en op naar de volgende NAR en die van 2026 bij ons op Tromp. ♦

Astrid Hagen / Hetty Goutier

Zin in een live concert op het water?

Ga mee zaterdag 14 september naar Het Wijde Gat

Alle toerboden gaan het water op, iedereen kan meedoen, ook als je pas lid bent. Voorwaarde is wel dat er minstens drie ervaren Trompers in jouw gestuurde C-boot zitten, of twee in een wherry. Een leuke manier om nieuwe Trompers te ontmoeten!

Het (gratis) concert op de Kortenhoefse Plas wordt gegeven door de Spiegeltent Swingband die naast Dixieland ook funky ritmes speelt.

Het concert duurt van 17.30 tot 19.30, met een kwartier pauze.

Je blijft gedurende de hele tijd in de boot.

Meld je aan voor 10 september 18.00 uur via trompgastroeien@gmail.com. Geef je naam, e-mailadres en telefoonnummer op, en geef aan met wie je graag in de boot wilt. Wij doen ons best om te kijken of iedereen mee kan.

14 september vertrektijd- en aankomsttijd op Tromp:

15.45 uur Aanwezig op kade Tromp (lantaarnpaal)

20.30 uur Boten en toermateriaal opgeruimd in de loods.



Roelien van Empel

Midweekroeien in Gramsbergen

Roeien bij een ander'

Zes boten waren er dit voorjaar bij een toertocht vanuit roeivereniging Salland in Gramsbergen, o.a. gestuurde vieren en een drietje. Genietend en ook racend roeiden we over de Overijsselse Vecht met als doel Emlichheim in Duitsland, 15 km stroomopwaarts en dan dezelfde route terug. Het was Midweekroeien, medio mei, met zo'n 25 roeiers van 6 roeiverenigingen.

Ik had me in maart wat roekeloos opgegeven bij Astrid Hagen voor deze donderdag in mei – en in de tussenliggende maanden had ik daar af en toe spijt van. Want het was een ongewoon druk voorjaar, met pingpong-griepjes, veel vrolijke en minder vrolijke gebeurtenissen en dan ook nog mijn comfortabele, zij het wat volle, leven van alledag. De structuur in mijn leven is wat strak geworden, merkte ik, en zomaar er een dag tussenuit: hoe deed ik dat toch, 'vroeger'?

Hoog tijd dus voor een verfrissend tikje tegen mijn weekritme.

Dank Astrid, voor je enthousiasmerende, vriendelijke en ook kordate mailberichten over wanneer we bij welke verenigingen welkom zijn. Niet lang wachten



met aanmelden, had ik tussen je regels gelezen, want er is een beperkt aantal plekken ('roeibankjes').

De Haandrik

Een paar jaar geleden had ik de boten van de Roeivereniging Salland al eens gezien toen ik wat dagen langs de Duitse en de Overijsselse Vecht liep. Salland, een andere wereld dan bij ons.

En zo meldde ik me, met twee andere roeiers van Tromp, dus in Gramsbergen bij de Vereniging aan de Kanaaldijk West: het kanaal van Almelo naar Coevorden dat de Vecht kruist vlak bij

de roeivereniging, bij een complex van brug-met-sluis dat De Haandrik heet. Grapjassen, die naamcommissie van Rijkswaterstaat: er was daar ooit een huis met die naam dat ze voor die sluis+brug moesten afbreken. Zoiets als bij ons bij 't Hemeltje.

Huiskamer

Via de botenloods kwamen we in de kantine, eigenlijk meer een genoeglijke huiskamer met prettige stoelen en bloemen op de tafel; een hartelijke en gastvrije ontvangst, koffie met Gramsberger koek - net iets anders van smaak

Nieuwe bodywarmers

De nieuwe bodywarmers zijn binnen. We zijn overgestapt naar een nieuw model, waarbij er een heren- en een damesmodel is én de kleuren lekker fel zijn, dus goed zichtbaar op het water. Een paar weken geleden hebben veel Tromp-leden de proefmodellen al gepast en sommigen hebben toen ook al meteen een bestelling geplaatst en die bestelling hebben we binnen.

Naast de nieuwe bodywarmers hebben we ook nieuwe trainingsshirts. Die zijn van een iets fijnere stof en hebben op de achterkant in het blauw TROMP staan. Het contrast tussen oranje en blauw is groter, dus zijn de letters op afstand ook beter leesbaar. En voor wie het leuk vindt zijn er ook feloranje Tromp-hoodies met de clubnaam op de achterkant.

Komende tweede zaterdag van de maand op 14 september is het winkeltje in huisje Aukema weer geopend van 11.30-12.30 uur. De bestelde bodywarmers kunnen dan worden opgehaald. Verder is er ook weer een bestelling binnengekomen van de Tromp-kleding van Roeigoed, dus de voorraad is weer wat aangevuld.

Groetjes van de dames van het winkeltje: Magda Wassing, Nicole Bouwhorst, Diah Tan en Marinke Mathlener.



dan onze ontbijtkoek of gemberkoek. ‘Salland’ is een kleine vereniging met zo’n 70 leden die samen al het nodige regelen voor een goede organisatie en voor het op orde houden van de boten en de accommodatie.

Schoolreisjesgevoel

Tijdens het ontvangstpraatje hoorden we dat we zo snel mogelijk van start moesten want dat we eerder terug moesten

Bij de sluis Haandrik.

zijn dan de aanvankelijke bedoeling. Dit omdat het onweer – waar we al van wisten – een uurtje eerder zou komen. We hadden tot half 4 de tijd voor die 2x15 km, en het was intussen al ruim half 11. De algehele vrolijkheid en, voor mij, het schoolreisjesgevoel, werd er niet minder om.

Ik zat in een drietje met twee roeiers van Epsilon, een voor mij nieuwe vereniging uit Leeuwarden. Alles ging gemakkelijk, alsof we al jaren samen roeiden. Ook het wisselen in de boot: over elkaar heen klauteren dus.

De waarschuwing op de buienradar stuurde ons nog weer een uur eerder terug dan we al hadden gedacht. Ons drietje was dan ook niet tot Emlichheim gekomen, maar we hadden wel ruimschoots de Duitse grens kunnen passeren.



Op de grens staan twee menselijke figuren van draadstaal aan weerszijden van de rivier, een vrouw aan de rechterzijde en een manspersoon aan de linkerzijde. Met als formele grensmarkering een houten paaltje met een afgebladderde rode verfstreep: die grens was vroeger wel wat nadrukkelijker.

Plank en vlondertje

Alle boten en alle roeiers waren bij het begin van de plensbui en de bliksem schoon en droog binnen. Ook de boot die toch de hele tocht had kunnen doen, en die ook nog ‘de plank’ aan boord had om uit te stappen op ‘het vlondertje’. In recordtijd heen en weer naar Emlichheim. Langs de Vecht zijn er niet zozeer steigers als wel vlondertjes, berekend op variabele waterhoogtes. Een van de vlondertjes is door hoog water in het ongereede geraakt, maar is een beetje bruikbaar met behulp van een loopplank van voldoende lengte en stevigheid. Die plank ligt in de botenloods, en past niet zomaar als bagage in elke boot.

Natuurlijk een borrel voor toe en iets te eten

Ook daar was voor gezorgd, iedereen ging voldaan naar huis, de meesten waren zelfs tevreden over iets vroeger ‘klaar’, want met dat hevige onweer van 16 mei was vertraging op de terugreis te verwachten.

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen. Zoals over de interessante Duitse molen met de meiboom - nog steeds een gekoesterde traditie -, dat de soep erg lekker was en zo. En ook over het bezoek dat mijn twee nu bevriende mederoeiers in juni aan Tromp hebben gebracht, met drie collega’s uit Leeuwarden. Maar het is wel goed zo.

Doen dus, af en toe, een dagje midweekroeien. Opgeven bij Astrid, dan krijg je haar mailtjes en ben je op de hoogte. ♦

redactie / Marit Versteeg

Zondag basisinstructie zwaait Evert uit

Met het afroeien van de laatste PS1-ploeg heeft Evert Kruithof zondag afscheid genomen van zijn zondagse instructiegroep. Evert coördineerde deze groep 20 jaar met veel plezier, gaf 2 jaar geleden al aan dat hij wel eens zou willen stoppen en dat is er nu van gekomen.

Evert genoot van het kleine feestje dat zijn leerlingen voor hem hadden georganiseerd. Zij hadden taart met daarop Everts foto ('ook je tanden in Evert zetten?'), een T-shirt met 'Stuur bedankt' en 'Evert bedankt', cadeautjes en een toespraakje namens het bestuur. Evert vertelde dat hij dankzij de leuke mensen bij Tromp en het zien groeien van zijn roeiers, hij het met veel liefde en plezier heeft gedaan en dat daardoor 20 jaar lang zonder problemen heeft volgehouden.

Met het stoppen van Evert komt er ook een einde aan deze lesgroep. Voor de overgebleven leerlingen zijn andere lesgroepen gevonden. Op 'Everts' tijdstip, van kwart voor elf tot kwart over twaalf, gaat in oktober een nieuwe lesgroep van start, voor jongvolwassenen, gecoördineerd door Vincent Hommersen. ♦



Dankjewel Evert voor 20 jaar elke zondag instructie en coördinatie !

Redactie

TrompOlympics

6 juli

Aan de voet van een grote opblaas-Eiffeltoren hebben zaterdag 6 juli de Tromp-olympics voor veel plezier en gezelligheid gezorgd. Een aantal ploegen deed mee aan het spel, dat onder andere bestond uit touwtrekken tussen twee dubbele wherry's, waarbij alle krachten werden ingezet, er was wedstrijdrijen in een C2 waarbij een bel moest worden geluid, een estafette rond ballonnen en riemen wisselen op het water in een skiff. Het ging natuurlijk vooral om het plezier



maar er waren winnars: Allard Tempel en Olaf van Aniel.

Niet alleen voor de deelnemers was het een feestje, ook voor de toeschouwers. Dank aan de organisatie voor dit evenement, dat een volgende keer meer deelnemers verdient! ♦



Nanne Franx (begeleiding nieuwbouw)

Voortgang verbouwing nieuwe ergometerruimte

Er lijkt op dit moment niet zoveel te gebeuren op de plek waar ooit de oude kleedkamers waren, maar dat is maar schijn.

De nieuwe pui is natuurlijk iedereen al opgevallen. En daarachter zijn Willem Sonneveldt en Johan Huizinga hard bezig geweest om de elektriciteit aan te leggen/te vernieuwen. Ook is de bestaande cv-ketel vervangen door een airco-unit voor de nieuwe ergometerruimte en een doorstroomboiler voor de ART-doucheruimte. De oude radiatoren konden daardoor weggehaald worden.

Begin september zal de vloer geëgaliseerd worden door een extern bedrijf. Hierna kan de nieuwe ruimte verder afgewerkt worden. De buitenmuren en het dak worden van binnenuit geïsoleerd en afgewerkt met houten plaatmateriaal. Er zal een PVC-vloer worden gelegd die goed tegen een stootje kan. De dakramen worden vernieuwd en de ramen aan de achterkant zullen aangepast worden, zodat ze open kunnen om de ruimte te ventileren. In het plafond komt geïntegreerde LED-verlichting. Als het financieel lukt, komt er op één wand een verrassing. Op de andere wanden zullen

spiegels geplaatst worden, zodat eenieder zichzelf kan aanschouwen met de mooiste roeihaal op de ergometer.

De hele uitvoering wordt geregisseerd door Hagar Walstra. Onder zijn leiding zullen tal van vrijwilligers meehelpen om er iets moois van te maken.

De nieuwe ergometerruimte is er voor jong en oud en alle soorten van roeiers die er op Tromp rondlopen. Hopelijk kan de ruimte tijdens de TBR al gebruikt worden, maar zeker daarna. ♦



Evert Kruithof



NIEUWS VAN DE
LEDENADMINISTRATIE (2024-3)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en junior/studentleden die in de instructie kwamen:

Jules Mertens	2001
Floris Terlingen	2010
Beinte de Vries	2008
Wenle Chen	2009
Trevor Bosson	2009
William Klopper	2008
Björn Blom	2011
Lea Sluitman	2010
Ole Sonneveldt	2010

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:

Monica Dreyer	1972
Hermann Prinsen	1975
Kees Gaemers	1950
Heleen Otto	1954
Wendy Leutscher	1979
Anne Etzelmüller	1987
Paul Stut	1966
Beata van Etten	1962
Wilma Kikkert	1953
Aletta Koster	1971
Elvira Veening	1953
Erez Golan	1964
Pauline Babel-Kohler	1968
Errol Babel	1968
Sophie Dobber	1995
Michiel Rutgers	1959
Lisette Martens	1976
Laurien Teunissen	1991
Peter Smit	1966

Nieuwe leden met roei-ervaring:

Sander Salburg	1972
Paul Joseph	1938
Oscar Westra van Holthe	1978
Ans van den Brink-Pos	1945
Franca Arnold	1962
Ted van de Pol	1951

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2024

Jeugdlid **Lid vanaf**
Flint de Jong 2024

Junior-lid **Lid vanaf**
Cato Meyer 2023

Student-lid **Lid vanaf**
Tjuen yi Westenberg 2022

Gewoon-lid **Lid vanaf**
Lisa Corrie 2021
Kees Gosselink 2006

Proefleden die hebben opgezegd:

Merel Sonderman
William Klopper
Savannah Kleton-Kuchen
Katharina Pahl
Elvira Veening

OVERLEDEN

Els Cleyndert-Haverkate
Jaap de Groot

Zeg op tijd op! Het verenigings- en contributiejaar eindigt op 31 december. Opzeggen vóór 1 december door een e-mail te sturen naar

ledenadministratie@ctromp.nl



Correspondentieadres/botenloods/sociëteit
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum,
telefoon 035 624 94 33
www.ctromp.nl info@ctromp.nl

voorzitter Wim ten Have
voorzitter@ctromp.nl
secretaris Wynand Inkelaar
secretaris@ctromp.nl

penningmeester Jan Brugman
penningmeester@ctromp.nl
commissaris materiaal Henk van de Bunt
commissaris.materiaal@ctromp.nl
commissaris opleiden Marit Versteeg
commissaris.opleiden@ctromp.nl
commissaris wedstrijden Marien Mortier
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl
commissaris recreatieroeien Anne Kooij
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl

ledenadministratie Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie Martin Nieuwenhuijs
toercommissie@ctromp.nl

De diverse taken van de bestuursleden zijn te vinden in het organigram-tromp [zie in de 'bibliotheek', zoek op organigram]

Voor algemene informatie over de vereniging en haar activiteiten info@ctromp.nl (zie op de site verder onder: 'Vereniging', 'Recreatie' en 'Lid worden')

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester, gezamenlijk bereikbaar via db@ctromp.nl

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk e-mailadres bereikbaar via bestuur@ctromp.nl

inschrijvingen wedstrijdvetanen + clubploegen Jørn Aalberts
veteranencoordinator@ctromp.nl
aangepast roeien (roeivaldatie)
roeivaldatie@ctromp.nl

webmaster Marlies ter Haar
webmaster@ctromp.nl
Richard Streng (reserveringen:
reserveren@ctromp.nl)

redactieteam (TrompMagazine)
redactie@ctromp.nl

contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-mailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Marit Versteeg,
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)



*Doop tijdens het TrompOlympics-feest
Foto: Marcel Steinbach*