

tromp magazine

twaalfde jaargang

Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

5

september 2023



Multinationaalroeien in Polen

Dit is het eerste stukje van twee of drie over mijn roei-ervaringen in Polen dit voorjaar.

pag. 7



Interview met jeugdbestuur

Veertig kinderen tussen de tien en de vijftien jaar tijdens het Tromp jeugd-roeikamp. Het jeugdbestuur van Tromp kan dat aan.

pag. 4



⇒ ga naar volgende pagina



TrompMagazine verschijnt acht maal per jaar, digitaal en beperkt in print.



Uit de stuurstoel

De voorzitter

Tromp Boat Races

Help jij mee?

Interview / Jeugdkamp

Roeitochten

Multinationaalroeien Polen

Column

Uitgeroeid

Goud voor Veronique

3 **Activiteiten** **10**
Onkruid vergaat niet
Trompenburgh in de steigers

4 **Historie** **11**
Hilversums Kanaal en Tromp

7 **Informatie** **14**
Vogelhuisje op Wil d'r land
ART-roeitocht / Spaarne

9 **Ledenadministratie** **15**
Colofon

Foto van de maand **16**

Afbeeldingen

De redactie verzoekt dringend alleen afbeeldingen te sturen die wij 'om niet' van de auteur mogen plaatsen.

Om niet te hoeven scrollen kun je klikken op de paginacijfers en 'ga naar'.
Ook onderstreepte items zijn gekoppeld.

Redactioneel

Naast het roeien wordt op de wal ook arbeid verricht. In de werkplaats door Reinout en allerlei vrijwilligers (vrijwillig neem ik aan). Met de inzet om iets te betekenen voor Tromp. Of drie beurten draaien achter de bar (voor de bar is consumeren) – bardiens is niet vrijwillig, het kan je roeicarrière beïnvloeden. Of kok zijn. Een vaste groep leden verheugt zich telkens op een heerlijke zomermaaltijd. Ruth van der Gaag maakt het kookschema. En recentelijk gaan meerdere leden op de knieën voor het onkruid. En dan heb je ook nog leden die als sooscommissie zowat iedere dag op Tromp in de weer zijn. Wat een inzet. Ja, natuurlijk, er zijn nog veel meer leden en commissies te noemen. En bestuurders. Bouwen aan Tromp.



De overkapping begint al vorm te krijgen. Daar laten ze geen gras over groeien.

Even terug naar het roeien. Er zijn best dagen dat het warm is, of juist koud en nat, maar daarom hoeft je nog niet je boot recht op de wal aan te sturen en te voelen of ie er al is. Wat is er gebeurd met de kennis om met een hoek van dertig graden aan te komen?

pjb

TrompMagazine 2023

Nr5 verschijnt rond: half september

TrompMagazine

verschijnt 8 x in het jaar

Nieuwe kopij: 15 oktober



Wim ten Have, voorzitter

Uit de stuurstoel

Eind juli deden veel Tromp-junioren mee aan de Coupe de la Jeunesse op de Amsterdamse Bosbaan; een zeer geslaagd evenement. Op onze website was hier al een verslag over te lezen. Een week daarna bezocht ik het junioren-WK in Parijs, waar Tromp-junior Ilva Boonen aan meedeed. Ilva was geselecteerd voor de meisjes dubbeltwee onder 19 jaar. In een preolympisch jaar wordt het junioren-WK altijd georganiseerd op de baan van de komende Olympische Spelen.

Ondanks het feit dat het WK midden in de zomer plaatsvond, was het weer bij vlaggen bar en boos. Veel regen, wind en kou zorgden voor moeilijke omstandigheden voor de deelnemers. Zo werden de eerste en laatste dag afgelast, werd het programma omgegooid en ingekort. Ilva en haar roeimaatje Marieke lieten zich echter niet uit het veld slaan en roeiden een paar mooie races in een zeer sterk internationaal veld.

Zoals te doen gebruikelijk werd er nog veel gebouwd aan de olympische accommodatie in Parijs. Ook oud-Tromp-roeister Veronique Meester zal hier gebruik van maken, zij heeft deze week tijdens het WK in Belgrado een ticket voor de Nederlandse dames twee-zonder veiliggesteld. Dit betekent nog niet dat Veronique automatisch naar Parijs gaat, komende winter vinden nog de selecties plaats voor de gekwalificeerde boten.

Hopelijk hebben we een mooie nazomer richting de TBR en nog enkele Tromp-toertochten. De dagen worden weer korter en omdat de herfst nadert wil ik toch ook alvast weer extra aandacht vragen voor de veiligheid op ons water, met name om het dragen van duidelijk zichtbare kleding zoals bijvoorbeeld geel en oranje. Dan nog het laatste nieuws over de Eerste Brug, de planning is nu dat deze eind januari 2024 in enkele dagen zal worden vervangen.

Tot op het vlot. ♦

www.ctromp.nl

[ga naar inhoudspagina](#)



voorzitter Wim ten Have
penningmeester Jan Brugman
secretaris Wynand Inkelaar
com. materiaal Henk vd Bunt
com. wedstrijden Marien Mortier
com. opleiden Saskia Teppema
com. recreatieroeien Johan Huizinga



Roeien OS 2024
Locatie: nautisch stadion Vaires-sur-Marne.
Net buiten Parijs gelegen.
De roeiwedstrijden worden gehouden van
27 juli tot en met 3 augustus 2024.



PARIS 2024



[ga naar volgende pagina](#)

Jetske Drijver

Help jij een roeikampioen het water op?

Want dat kan zomaar gebeuren als je meehelpt bij de Tromp Boat Races. Wie weet word jij vlothond. Dan zorg jij ervoor dat de deelnemers soepel en snel hun boten in en uit het water halen. Om plaats te maken voor de volgende. En daar kan zomaar een (toekomstig) kampioen tussen zitten. Want jong en oud, beginnend wedstrijdroeier en nationaal bekend: ze zijn er op 21 en 22 oktober.

Naast vlothond zijn er nog een heleboel andere dingen te doen. Bij de tijdmeting, op het botenterrein, op het wedstrijdsecretariaat.

Geef je op als vrijwilliger en help mee om de Tromp Boat Races ook dit jaar tot het gemoedelijke en geoliede roei-evenement te maken waar Tromp bekend om staat.

Zonder jullie lukt dat niet. Daarom: meld je aan. Dat kan via deze link.

<https://tromphoaraces.us16.list-manage.com/track/click?u=5b7922e2ce17ba55bdf0cf8e6&id=6ea0e47282&e=b23bacf000>

Of met een bericht aan

vrijwilligers@tromphoaraces.nl



Hidde redt skiffeur.



Redactie / Marit Veresteeq

Roeien, pannenkoeken, stormbaan, dansen en behendigheid

Feest voor veertig kinderen

Veertig kinderen tussen de tien en de vijftien jaar. Je zal ze maar over de vloer hebben. Het jeugdbestuur van Tromp kan dat aan. Met enthousiasme, ambitie en organisatietalent beloven ze alweer een paar jaar een paar gezellige en spetterende dagen voor de kinderen. In februari is dit jaar het draaiboek al van stal gehaald en vanaf dan verheugen de junioren en de iets oudere begeleiders zich op het begin van de schoolvakantie.

Hidde Bornhijm (18) en Joy Ruijmgart (17) van het jeugdbestuur kijken glunderend terug op het kamp. Bescheiden, maar terecht ook trots op hoe ze de kinderen zulke leuke dagen kunnen laten beleven op en om het water van Tromp. Natuurlijk wordt er geroeid, maar ook gespeeld, gezwommen, er is een vossenjacht, een opblaas-stormbaan, een olympiade en natuurlijk een bonte avond.

Vaste ingrediënten die een kamp leuk maken. Het kamp was vier jaar geleden zó leuk dat Joy besloot lid van Tromp te worden, daarna zat ze in de leiding. Voor Hidde is dit zijn derde kamp als begeleider, indertijd begonnen met Wout Kruithof en Anniek van Beusekom. 'We hadden dit jaar wel het best uitgewerkte draaiboek ooit', zegt Hidde, die speciaal voor het kamp de auto van zijn vader mocht lenen voor in het geval van calamiteiten.

De leden van het jeugdbestuur (naast Hidde en Joy ook Anniek van Beusekom, Steven de Bont en Max Post) weten inmiddels goed wat ze aan elkaar hebben, qua organisatie. 'We hebben met de leiding alle dagen zelf gekookt', vertelt Hidde: 'pasta pesto natuurlijk, curry en een barbecue. En we hebben met drie man van half vier tot half zeven pannenkoeken staan bakken. Van tien liter beslag



maakten we een stapel van zeker een meter hoog, die door de kinderen in tien minuten werd weggegeten.' Ze maakten zich er niet makkelijk vanaf, want met allergieën en vegetariërs werd rekening gehouden. 'We letten er ook goed op dat bijvoorbeeld een mes uit de pindakaas niet in de boter werd gebruikt. Daar waren kaartjes voor gemaakt.'

Hidde vertelt dat de meeste kinderen het kamp via social media hebben gevonden en dat de meesten zonder vriendjes kwamen. Hidde: 'De ouders leverden ze op de eerste dag af bij het hek en vertrokken weer om ze na het eten weer op te halen. Daardoor had je geen groepjes van kinderen

woordjes Engels spreken en het stoer vinden dat te doen', vult Joy aan. Behalve de 25 nieuwelingen deden er ook 15 Tromp-jeugdleden mee, die elkaar wel kenden, maar ook lekker mixten met de rest.

Centraal punt op het terrein was de tent achter de soos. 'Daar hadden we het gezellig gemaakt met vlaggetjes en daar stond ook altijd drinken en fruit.' Ook de regels voor het kamp waren er opgehangen. Regels als 'We hebben het gezellig samen, niemand wordt buitengesloten en we ruimen onze rommel op.' De belangrijkste regel? 'De begeleiding heeft altijd gelijk, ook al hebben ze dat misschien soms niet', zeggen Joy en Hidde bijna

die elkaar al kenden. Ze kwamen overal vandaan, van verschillende scholen, ook een paar die Engels spraken, maar gelukkig wel Nederlands begrepen.' 'Dat is ook weer grappig, om te zien hoe alle kinderen wel een paar

in koor. 'Maar dat gaat eigenlijk altijd vanzelf goed.'

De eerste activiteit was een kennismakingsspel, waarbij de kinderen iets kleins over zichzelf vertellen wat anderen vaak herkennen. Hidde:

'Iets simpels, bijvoorbeeld over witte sokken. De volgende die dan aan de beurt is, draagt ook witte sokken en hij of zij zegt dan bijvoorbeeld iets over een huisdier of een huisnummer.' Joy: 'Het belangrijkste is dat iedereen weet dat er naar elkaar wordt geluisterd en dat ze elkaar zo op een leuke manier leren kennen.'

Later in de week zijn er spontaan ook serieuzere onderwerpen voorbijgekomen, zoals gescheiden ouders', zegt Joy. 'Er ontstonden echt vriendschappen, zo leuk om te zien.' Dagelijks is er natuurlijk geroeid. De eerste dag meteen in skiffjes. 'De kinderen waren ingedeeld in groepjes



van drie, die dan samen les kregen en zo van elkaar leerden. In het begin was dat natuurlijk chaos, maar kinderen leren snel.' De vijftien begeleiders zorgden ervoor dat iedereen het naar zijn zin had. Joy kan er nog om lachen dat het bij haar groepje meteen een natte boel werd. 'Mijn kinderen gingen allemaal in de eerste les om', lacht ze, 'maar niemand zat daarmee. Het was ook prachtig weer'. Na de lunch gingen alle kinderen in wherry's en C4'en het kanaal op richting Eerste Brug, of voor degenen die al konden roeien naar de vissersplaats. Ook de tweede dag werd er in deze boten een stuk het kanaal op geroeid.



rein gevonden moest worden. 'Ik was tattoo-Billie', zegt Joy. Hidde vertelt dat de roze winterjas, die nog steeds aan de kapstok hangt, ook van een van de vossen was, die een voetbaldoel om zich heen had waar doelpunten konden worden gemaakt.

De meest heftige dag was misschien wel de vierde dag, toen ze met z'n allen een gehuurde opblaasstormbaan hebben opge-

'Steeds in andere groepjes, ook lekker gek doen en zingen en muziek op het coachbootje. Plezier maken stond echter voorop', zegt Hidde. En dat was ook zo bij het tochtje over de Kortenhoefse plassen, langs het bankje en het Wijde Gat. 'Natuurlijk waren er ook vrije uurtjes, waar de kinderen even lekker konden chillen, een spelletje konden doen of zwemmen, met allerlei spelmaterial. Iedereen deed steeds weer ergens mee, niemand zat op z'n telefoon. Het was gewoon hartstikke gezellig.' Daarnaast waren er ook grotere spellen, zoals de Tromp-olympics, met verschillende doe-opdrachten (wie knipt de langste strook en herkent roeibladeren, en spijkerpoepen) en een vossenjacht, waarbij de leiding grappig verkleed was en op het hele ter-

zet op het paardenweitje. 'Om het niet te duur te maken, hebben we dat zelf gedaan. Dat wás toch zwaar. Niet te geloven gewoon. We waren al kapot toen de kinderen er nog op moesten', zegt Joy. Dat het die dag regende, was misschien wel extra leuk, omdat daardoor goed gegleden kon worden. En om het waterfestijn compleet te maken was er in de haven ook nog een behendigheidswedstrijd.

Niemand
zat
op
zijn
telefoon

↪ ga naar inhoudspagina



De bonte avond werd een feest toen alle leiding ging meedansen met een dansje van een groepje meisjes. 'Uiteindelijk was iedereen aan het dansen, ook de verlegen jongens. Dat was toch zo grappig!', zegt Hidde. Ook het spel 'Lovematch', een soort 'Wieben-ik' was leuk. Joy: 'Er ontstaat op deze leeftijd toch al wat interesse in elkaar. Er werd lekker gek gedaan en de kinderen moesten erg lachen toen Hidde en ik ook een 'love-match' speelden.'

Toen de ouders hun kinderen na de vierde dag weer kwamen ophalen, kregen alle kinderen een leuk toespraakje en een mooi diploma. 'Een van de jongens die volgend jaar zeventien wordt, vroeg of hij alsje-alsje-alsjeblijft volgend jaar toch weer mocht komen. En of hij mij een knuffel mocht geven. Dat vond ik zo'n leuk compliment', zegt Joy.



Het kamp heeft niet als doel dat er nieuwe leden worden geworven, al zijn er wel enkele nieuwe kinderen lid geworden. 'Het hoofddoel is laten weten dat Tromp bestaat en dat we plezier maken.' Hoe leuk de leiding het kamp vindt, blijkt ook wel uit hun plan voor volgend jaar. Hidde: 'We willen volgend jaar graag twee weken kamp gaan doen. Bijvoorbeeld meer gericht op een bepaalde leeftijdsgroep. Dat ging nu prima samen, maar er was zo veel belangstelling, dat we er ook twee verschillende hele leuke weken van kunnen maken. Maar dat moeten we nog wel verder uitdenken met het jeugdbestuur, de organisatie van het jeugdroeikamp en het bestuur van Tromp.' ♦

Links op onderste foto: Nicolette.

⇒ ga naar volgende pagina

Roelien van Empel

Multinationaal roeien in Polen

'Laaat lopen - Jetzt geht's los'

Het had dit voorjaar beroerder kunnen aflopen toen die Duitse bootgenoot ons Nederlandse commando 'Laaat lopen' interpreteerde als 'Jetzt geht's los'.

Dit is het eerste stukje van twee of drie over mijn roei-ervaringen in Polen dit voorjaar, een achtdaagse tocht naar de westelijke Mazurische meren via de Weichsel, de Nogat en het Kanal Elblanski.

De tocht begon zo'n 120 km ten zuiden van Gdansk op de Wisla/Weichsel. Organisator en mederoeier Lukasz had ons ingedeeld. Ons: acht Duitsers, acht Nederlanders, twee Fransen en een Zwitser. En Lukasz zelf dus. We waren 40-86 jaar oud, met Lukasz als jongste, 35. We roeiden in C4'en. De enige regel was dat we onze dagelijkse fles water (1,5 liter) moesten leegdrinken en dat we Lukasz' boot niet voorbij mochten.

Wisla

De Wisla is een 'wilde rivier': zandbanken, sommige net onder de waterspiegel.

Die eerste dag was intensief, 8 uur roeien op een wat meanderende rivier met vooral kale oevers, door

een imponerend leeg landschap, met een constante zon. Stroomafwaarts, met ieder uur een korte drinkpauze en om de twee uur wisselen van stuurman of -vrouw. Ook twee wat langere pauzes, voor koffie en lunch.

Wisselen gebeurde in de boot, met bijvoorbeeld de boegroeier die over de 2, 3 en 4 klautert terwijl de stuur zich naar zijn of haar nieuwe plek manoeuvreert en ze elkaar passeren via de knieën



van de roeier op plek 4; de roeier op plek 2 schuift achteruit op handen en voeten naar de nu lege boegplek. Zo leer je elkaar snel kennen.

Commando's

Wennen aan commando's in de taal van de stuurman ging

redelijk. Mannschaft Fertig? Fertig! Uund Ab! Dat is wel te volgen, maar wat is toch 'Kurze Wende!' En voor de Duitsers was er dus onder meer dat verrassende 'Laaat Lopen'. De Fransen begrepen wat Duits omdat ze uit de buurt van Mulhouse komen.

Bakens

De Wisla stond laag want er was dit voorjaar weinig regen; de zandbanken waren duidelijk zichtbaar. Vanwege die zandbanken is de rivier

nen: het zijn vage bordjes, amper te zien in het wat flikkerende zonlicht met lichtschaduw tussen ongemakkelijke begroeiing. Sturen met mijn schouders zo ongeveer in mijn oren; meer inspannend dan roeien.

Zandbanken

Die zandbanken zijn vogelparadijsjes en daarom niet toegankelijk, hoe verleidelijk ook. Maar we hebben wel aangelegd op een zandbank aan de oever (dames links en heren rechts) voor de noodzakelijke plaspauze. Lunch en een half uurtje liggen op het zand. Zwemmen, lauwwater. Die eerste dag roeiden we vanwege het constante zigzaggen zo'n 10 km meer dan de formele afstand van 41 km. Stroomafwaarts, min of meer noord, dus de zon eerst op onze linkerwang, toen middenvoor, daarna van rechts. De koperen ploert, dacht ik af en toe.

Aan de westoever was ooit de Corridor van Dantzig: een compromis na de Eerste Wereldoorlog toen Duitsland het Pommerland had moeten afstaan aan Polen maar wel de Pommerse/Pruisische stad havenstad Dantzig



[↪ ga naar inhoudspagina](#)

[⇒ ga naar volgende pagina](#)



had mogen behouden. Na de oorlog veranderde het Duitse Dantzig in het Poolse Gdansk en werd de strook aan de westoever van de Wisla Pools, tot aan de Oder.

Middeleeuwen

We kregen dagelijkse geschiedenislesjes van Lukasz, een extra cachet aan de tocht. O.a. over de Eerste en Tweede Poolse Deling, over de volledige verwoesting van de steden in het voorjaar van '45, steden die tot dan toe vrijwel ongeschonden waren, over de ingewikkelde verhoudingen tussen de diverse streken en hun bevolking, over de Duitse Orde die in de late Middeleeuwen zijn stempel op het gebied zette om de 'heidenen' in wat nu Polen is, tot beschaving (!) te dwingen.



Na het afmeren die eerste avond was er een lange betontrap naar de burcht van Gniew (uit ca. 1450). Die lange klim viel niet mee, vooral niet voor de lange Armin uit Hannover (86 jaar).



Overnachting na lang en lekker eten met onze vrolijke groep in een prettig hotel. In Gniew, de kleine stad die is ontstaan rond de strategisch hooggelegen (85 traptreden!) burcht. We hebben de burcht bezocht: een

dwangburcht (van de Duitse Orde) zoals wij die ook in Nederland wel hadden - het Vredenburg in Utrecht, de burcht van Vreeland bijvoorbeeld. Sinds kort is die middeleeuwse burcht een chic hotel met in de Ridderzaal een tropisch zwembad. 'Basenow' staat er op de deur met de chloorlucht: zwembad.

Dat deed me denken aan een boek uit mijn kindertijd: De Kinderkaraavaan, door An Rutgers Van der Loeff - Zwembad. ♦

Wordt vervolgd – volgende keer over de organisator, Marbork en het Oberland Kanaal/ Kanal Elblanski.

NIEUWS

Eerste Kanaalbrug

De vervanging van de Eerste Kanaalbrug vindt eind januari 2024 plaats en zal slechts enkele dagen in beslag nemen.

Tot die tijd kunnen we zonder bijzondere hinder onder de brug door roeien.

Het wegdek ratelt iets minder sinds er in januari eenrichtingsverkeer is ingesteld vanaf 's-Graveland. Er is op de brug één rijstrook beschikbaar en zwaar (vracht) verkeer is niet meer toegestaan.



Aikas

Uitgeroeid

Ja zeker, de familie-BBR kwam er weer aan, de jaarlijks terugkomende start van het seizoen op 10 september, nadat de vakantiegangers terug zijn en soms met enige spijt moeten constateren dat ze de mooie lange roeiavonden gemist hebben, de thuisblijvers omzien naar vele heerlijke uurtjes waarin ze de drukte van de dag of drukke kinderen/kleinkinderen van zich af hebben weten te roeien en de wedstrijdroeiers veel en hard hebben kunnen trainen.

Fijn om iedereen weer terug te zien op het vlot waarbij opvalt dat we het liefst op precies dezelfde momenten een boot reserveren, want roeien is leuk, maar samen roeien en daarna samen koffie drinken, is nog veel leuker. Dat maakt ook dat er op Tromp weinig sprake is van 'uitgeroeiden'. Wat is het niet geweldig dat je ook met een drukke baan, een vol leven

met werk/ouders/pubers en tot heel ver na je pensioen dagelijks, op een moment dat het je uitkomt, in de boot kunt stappen. Voor iedereen is iets te kiezen: een eentje, een tweetje, een drietje, een viertje, een vijfje of de acht, voor iedereen is een coach beschikbaar, voor iedereen die dat wil is er een ploeg en zijn er mogelijkheden om lang, kort, langzaam, ver of heel hard te varen. Dus uitgeroeid? Welnee, onmogelijk.

Wat ik deze zomer wel heb proberen uit te roeien zijn de fruitvliegjes. Ik weet niet of jullie daar ook mee te maken hebben gehad, maar hoe goed ik de keuken ook poetste, ze vonden altijd weer een nieuw bron om zich vrijelijk te vermenigvuldigen. Hoe ze het doen, ben ik ook nooit achter gekomen maar het lijkt me toch een vrij ingewikkelde zaak als je zo klein bent. Intussen is daar gelukkig de herfst,

ingeluid door nieuwe activiteiten op Tromp. De ongediertjes roeien zich daarna vast vanzelf wel uit. En dan kan ik meer gaan denken aan inroeien dan aan uitroeien. De boot in en tot de eerste brug weer voelen hoe ik zit, hoe de boot onder me doorglijdt en hoe ik mijn lijf weer in de roeistand krijg. Daarbij hoeft ik even niet te denken aan alle aandachtspunten, maar gewoon, lekker trappen. Na de brug wordt het roeien menens: dan roept de boeg iets zinvol en ga ik aan de bak. Niks peddelen: ontspannen ZEN in de boot zitten en tegelijk de volle aandacht bij het voetenbord, de inpik, de uitpik, inbuigen, rechtop zitten, rustig naar voren, bladen ontspannen, buikspieren aan, benen plat ... En als dat allemaal weer een beetje zit, een oefenrace BBR op de terugweg: bij de tweede brug een slok water en dan tot de eerste brug alles geven. En ja, dan, hijg hijg, ben ik voor even uitgeroeid. Gelukkig duurt dat maximaal een week.

Door de hevige hitte op zondag 10 september werd de familie-BBR uitgesteld tot 17 september.

Redactie

Goud voor Veronique Op naar Parijs 2024

De Nederlandse roeiers pakten afgelopen weekend bij de WK in Belgrado voor het eerst vijf gouden en drie zilveren medailles, een spectaculair resultaat.

Voor een grote verrassing zorgden Ymke Clevering en Tromps Trots Veronique Meester door de wereldtitel in de twee-zonder te winnen. In de halve finale op vrijdag werden ze nog op de laatste meters verslagen door de Australische vrouwen, maar in de finale namen ze al snel een voorsprong en stonden deze niet meer af.

Goud was er ook op zaterdag voor de mannen-dubbelvier en de vrouwen-vierzonder. De vrouwen-dubbelvier moest het goud aan Groot-Britannië laten, maar pakte wél het zilver. Zondag werden er nog vier finales gevaren waar Nederlanders aan meededen, met als uitkomst twee gouden medailles, voor de mannen-dubbel-twee en de vrouwen-skiff, en twee zilveren (mannen-skiff en mannen-acht). De almachtige Karolien Florijn prolongeerde in de skiff haar WK-titel van 2022. ♦

Redactie

'Onkruid vergaat niet' Krabben dan maar

Elke vrijdag zijn een paar leden bezig met onderhoud van het terrein. Vincent Lansdorp staat werkelijk elke keer klaar om de tegels te bevrijden van dat woekerende groen, weliswaar ook regelmatig terzijde gestaan door anderen.



Maar deze zomer heeft met regen en zonneschijn het onkruid flink toegeslagen op het terrein en er groeien bijna boompjes tussen de vlotdelen.

Nellie Kamer nam in overleg via de website het initiatief te pleiten voor een gezamenlijke aanpak. En dat leverde al woensdags tijdens de instructie resultaat op. Hierbij een aantal foto's zonder aanzien des persoons. Gereedschap moest natuurlijk wel aanwezig zijn. Dat ging via de tuincommissie, want je moet wel verstand van zaken hebben. Kies je een handkrabber, een onkruidkrabber, tuinkrabber, voegenkrabber of een echte schrepel? ♦



Nelly en de woensdagmorgeninstructie



'De Unie-mannen'



Bianca



Ook onkruid bij het 'elektrische' hek.

Maar wie barricadeert in hemelsnaam dit hek onder andere met een steen? ♦

Trompenburgh in de steigers

Al enige tijd worden restauratiewerkzaamheden verricht aan het voormalige huis van **Cornelis Tromp** en **Margaretha van Raephorst**. Het huis en het terrein eromheen zijn eigendom van de stichting Monumentenbezit. De restauratie wordt bekostigd met een subsidie van de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Trompenburgh wordt zoveel mogelijk in oude luister hersteld. Men tracht het interieur grotendeels in authentieke staat terug te brengen. Het betreft de muurschilderingen, lambriseringen, het plafond en de balken die hun oorspronkelijke kleur terugkrijgen.

Het ligt in de bedoeling dat het huis na 2025 als museum gaat dienen en makkelijker toegankelijk wordt voor het publiek.

De naam Trompenburgh is rond 1720 aan het huis gegeven door Jacob



Roeters, die de nieuwe eigenaar werd nadat Cornelis Tromp was overleden. Cornelis noemde zijn huis **Syllisburg**, naar zijn Deense adellijke titel. De bouw kwam gereed rond 1680. ♦

Een roeivereniging heeft water nodig Hilversums Kanaal en Cornelis Tromp

Sinds 1919 zijn er plannen ontwikkeld onder de noemer Verbetering van de waterweg van Hilversum naar Amsterdam en elders. In die jaren breidde de Hilversumse industrie zich op grote schaal uit. De aanvoer van bouwmaterialen zou via de verbinding goedkoper en efficiënter kunnen worden. Het vervoer per vrachtauto stond in die tijd nog in de kinderschoenen en speelde nauwelijks een rol. Tachtig procent van het vervoer ging nog over het water.

De oude Hilversumse haven (gereed in 1876 en tot in 1925 in gebruik), die nu nog zichtbaar is nabij de Taludweg en de Havenstraat, werd door vrachtschepen bereikt via de 's-Gravelandse Vaart en de Gooische Vaart, of Beresteinse Vaart. De 's-Gravelandse Vaart werd in 1638 in gebruik genomen en sluit bij de Uitermeersluis aan op de Vecht en bij 's-Graveland op de Gooische Vaart (1841). Het was een smalle en ondiepe route, kon alleen door kleinere, platte schuiten bevaaren worden en kostte de gebruikers veel tijd. Ook joeg hij hen op kosten, voor het overladen van een vracht op meerdere kleine schepen en voor het jagen (slepen).

Plannen voor een nieuwe vaart

Een aantal plannen ter verbetering van de situatie werd nader onderzocht, zoals een kanaal van Hilversum naar de Zuiderzee, dat zou uitkomen bij Huizen. Ook een aansluiting op de rivier de Eem werd overwogen en afgekeurd.

Een direct uitvoerbare oplossing was de volgende: de Gooische Vaart zou verbreed en verdiept worden. Vanaf de 's-Gravelandse Vaart dwars door het moerassige land naar Kortenhoeft en vandaar door de open plassen naar de Kortenhoeftesluis (ter hoogte van Vreeland). Die sluis moest dan wel vervangen worden. Van daaruit weer verder door het te verdiepen en te verbreden bestaande vaarwater naar de Vecht.

In 1924 werd door de Kamer van Koophandel voor Gooiland besloten tot de oprichting van de commissie Het Gooisch Kanalen-Comité. Technisch adviseur van het comité werd de ingenieur-directeur bij de Provinciale Waterstaat van Utrecht, Anton Mussert.

In juli 1931 werd begonnen met de bouw van de sluis naar de Vecht op een punt tussen de boerderijen



't Hemeltje en De Hel in. De sluis kreeg later de naam 't Hemeltje. In 1933 startten de werkzaamheden aan het kanaal.

Het oorspronkelijk gekozen ontwerp van het kanaal lag een paar honderd meter noordelijker. Het nieuwe kanaal zou via een te bouwen sluis met de Gooische Vaart verbonden worden. De Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp heeft aan ir. Groote, toenmalig directeur Publieke Werken van Hilversum en mede-oprichter van Tromp, en aan mede-oprichter dr. Damsté te danken dat wij nu de beschikking hebben over ons prachtige roeiwater. Hij kon Mussert er namelijk van

overtuigen dat als het kanaal meer zuidelijk kon worden aangelegd, de bouw van een sluis niet nodig was. Het peilverschil was ongeveer 1.20 meter.

De Hilversumse haven werd in 1938 in gebruik genomen na de voltooiing van het kanaal. De gemeente Hilversum aanvaardde het kanaal in eigendom met alle lusten en lasten. Daarom werd bepaald dat de gemeente Hilversum niet zou dulden dat er havens zouden worden gegraven en industrieën zouden ontstaan langs het kanaal. Dat zou ongewenste concurrentie kunnen opleveren en



het landschap zou ernstig aangetast worden. Ook mocht er geen lintbebouwing langs het kanaal ontstaan. Allemaal voorwaarden waar de roeiers van Tromp nu nog veelvuldig van genieten.

Veel later werd er toestemming gegeven om in Kortenhoef een jachthaven aan te leggen.

De boerderij

De boerderij is aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd. De eerste boer die er woonde, heette Splint. Vanaf 1928 neemt Henk Brouwer de boerderij over. Wanneer de plannen voor het Hilversums Kanaal

worden ontwikkeld, zorgt hij er via Frans Ernst Blaauw van het landgoed Gooilust voor dat het kanaal om de boerderij heen gegraven wordt, zodat de boerderij niet hoeft te worden afgebroken. Dit verklaart de bocht in het kanaal na de eerste brug. De boomgaard liep tot aan de overkant van de Vreelandseweg. Vandaag de dag runt de derde generatie Brouwer er een melkveebedrijf. Een hobby van de familie Brouwer die nogal de aandacht trekt, zijn de drie alpaca's. Op dit moment is er nog maar een.



Natuurmonumenten

Het beheergebied van Natuurmonumenten omvat de Kortenhoefse plassen, het Botshol, de Ankeveense plassen, de Loosdrechtse plassen (delen van Natuurmonumenten) en de Spiegelplas in Nederhorst den Berg. De werkplaats en het kantoor van Natuurmonumenten zijn gevestigd tussen Fort Kijkuit en de molen.

Petgaten en legakkers

De Kortenhoefse Plassen behoren tot de mooiste delen van het Vechtplasengebied.

De ingreep die het uiterlijk van het Vechtplasengebied het sterkst heeft

bepaald is de winning van turf, die plaatsvond van 1600 tot 1860, in die tijd een belangrijke economische bedrijvigheid. Achterin de plas voor het Tromp-eiland kun je nog het patroon in het landschap terugzien dat bij deze vervening is ontstaan. De brede sloten zijn de petgaten waar de veengrond is weggehaald. De smalle stroken land zijn de legakkers waarop het veen te drogen is gelegd. Op andere plekken is dit verveningspatroon veel verder vervaagd. Dat is het geval bij de Kleine Wijhe en het Wijde Gat.

Historische ontwikkeling van de Gooise vaarwegen

Aan het begin van de zeventiende eeuw beschikte alleen Naarden, als hoofdstad van Gooiland, over een scheepvaartverbinding. Dit water vormde de verbinding met het achterland, samen met de langs de Loodijk aangelegde vaart naar de Vecht. In 1625 verkregen 'Amsterdamsche Heeren' een concessie tot ontginning van 's-Graveland. Ze veranderden de drassige overgang naar de Hilversumse zandgronden in een lustoord, latere vestigingsplaats voor de Gooise landgoederen. De 's-Gravelandse Vaart werd verlengd en liep tot Loosdrecht met de oostelijke Drecht.

Het duurt nog tot 1794 voordat het Hilversum wordt toegestaan het allerlaatste deel aan te leggen van de Gooische Vaart. Pas in 1876 voltooit men het graven.

De eerste tien jaar van Tromp

Op 19 februari 1936, nadat het Hilversums Kanaal en de Sporthaven zijn aangelegd en geopend, wordt met dertig leden de Hilversumsche Roei vereniging Cornelis Tromp opgericht. In april van hetzelfde jaar is de feestelijke opening van de nieuwe botenloods. Hij bestaat uit vijf vakken. Een vak voor de werkplaats en bestuurskamer, twee voor de mannen- en vrouwen-kleedkamers (inclusief douches (koud!) en toiletten), en in de overblijvende ruimte kwam de

vloot: vijf boten in getal. De vereniging krijgt een loodsknecht (later bekend als bootsman Aukema) en bouwt een nieuw huis voor hem, dat in 1937 wordt opgeleverd. Het is zijn taak om de vloot van dan al 17 boten te onderhouden maar ook om nieuwe boten te bouwen.

Na de bevrijding probeert de roeivereniging de draad weer op te pakken en organiseert op 9 september 1945 voor het eerst weer een onderlinge wedstrijd.

Toerroeigroepen

Zoals in iedere vereniging ontstaan er ploegjes, clubjes en verbanden. We kennen er vele van die soms al jaren bestaan, zich vernieuwen, veranderen en soms ook weer verdwijnen. Er is een grote belangstelling voor de toerroeigroepen en er zijn hechte vriendschappen, om niet te zeggen relaties, door ontstaan. De behoefte aan toerroeien was er al lang, maar de mogelijkheden om buiten het eigen roeiwater te gaan toeren waren zeer beperkt. De prachtige oude houten boten waren te zwaar en te kwetsbaar om te tillen en ermee te slepen. De nieuwe bootsman, Jan van der Kleij (1977-2014), is vanaf 1980 begonnen met het bouwen van onze bekende, lichte kunststof wherry's. En in 1986 kregen we onze wherrywagen. En daar gingen ze, de Tromp-ploegjes, met hun boten Frankrijk, Engeland en Duitsland in om daar onbekende wateren te bevaren.



Roei clubjes

De Club der Ongebonden, begonnen als vriendenclubje van zes echtparen, heeft zich in de loop der jaren nog wel wat verjongd, maar langzamerhand moesten vele roeiers afhaken door ouderdom. Naast die eerste groep zijn er veel verschillende toer-



Foto's uit de begintijd van Tromp.

roeigroepen gekomen en soms ook weer gegaan: De Marino's, de Neushoorns, de IJsvogels, Kamer 5, de Spetters, en de Roei-Invitatie-Tocht (RIT).

De Toercommissie

Sinds de jaren tachtig wordt het in de vereniging gewoon gevonden dat een regelmatig veranderend enthousiast groepje toerroeiers het op zich neemt om voor alle leden toertochten te organiseren. Aart Box, een ware kenner van ons roeiwater, heeft dit zo'n twintig jaar gedaan. De huidige toercommissie wordt geleid door Hetty Goutier en Martin Nieuwenhuyse. ♦

Lees ook het lustrumboek *Driekwart Heel* (dit artikel is een selectie uit de tekst van dit boek).

Robert Adriaens

Vogelhuisje op Wil d'r land

Op zaterdag 5 augustus heeft onze roeigroep een vogelhuisje geplaatst op Wil d'r land.

Omdat wij regelmatig dit mooie plekje gebruiken om ons aangenaam te verpozen, leek het ons leuk om als dank de plaatselijke vogels ook een plekje te geven om zich met minstens evenveel plezier te verpozen.



Het huisje (ontwerp en realisatie Jan Penning) is voorzien van een dakje, schoorsteen, terras met fantastisch uitzicht, en twee ronde ramen.

Hopelijk gaat het huisje nog jaaaaaren mee. ♦



[↪ ga naar inhoudspagina](#)

Suzanne van Lier

Roeitocht bij KR&ZV Het Spaarne 15 oktober

Beste ART-leden en roeimaatjes,

Op zondag 15 oktober organiseert de ART-commissie een tochtje op Het Spaarne in Heemstede/Haarlem. Deze tocht stond oorspronkelijk gepland op 8 oktober, maar Het Spaarne had op die dag een dubbele boeking. We horen graag zo snel mogelijk wie op de 15e mee willen gaan. (Laat ook even weten of je niet kunt deelnemen, dank!).

in de boten voor aangepast roeien. Als we weten wie er meegaan bespreken we met de vereniging wat er nog nodig is.

Het is wat kort dag, dus we horen graag snel wie het leuk vindt om mee te gaan. We kunnen dan aan de slag met de bootindeling en andere zaken om er met z'n allen een mooie zondag van te maken! ♦

Groet, Maaïke, Paul, Cornemieke en Suzanne

We zijn op 15 oktober te gast bij KR&ZV Het Spaarne in Heemstede/Haarlem. We zijn welkom voor de koffie om 10.30 uur en gaan vervolgens het water op en roeien richting het mooie centrum van Haarlem (of juist de stad uit, richting het gemeaal Cruquius). We sluiten de dag af met een lunch bij Het Spaarne. We kunnen gebruik maken van het materiaal van de vereniging en nemen als het nodig is nog een eigen boot/boten mee.

De vereniging heeft een tillift, een instaphek en wat andere aanpassingen



[↪ ga naar volgende pagina](#)

Evert Kruithof



NIEUWS VAN DE
LEDENADMINISTRATIE (2023-5)

NIEUWE LEDEN

Nieuwe jeugd- en juniorleden die in de instructie kwamen:

Boas Boelhouter	2008
Leandra Matheakis	2003
Martin den Boer	2005
Cécile Jonker	2009

Nieuwe seniorleden die in de instructie kwamen:

Leroy van Aanholt	1994
Wendy Berens	1972
Daniël Hidding	1992
Wandalin van den Abeele	1978
Wilbert de Haan Westerveld	1961
Kicky Hamer	1958
Cynthia Zappeij	1966
Antoinette Vlieger	1973
Wouter Klein	1951
Jenni Richardson-Richter	1961
Ilona Greeve	1967

Nieuwe leden met roei-ervaring:

Christine Claus	1988
Ella Brascamp	2002
Robbert van de Veen	1976
Elena Monte	1994
Denise Godijn	1988
Felix van Enst	1988
Lydia Kloos	2004

Welkom en veel roeiplezier!

OPZEGGINGEN PER 31.12.2023

Gewoon-lid	Lid vanaf
Gert de Graaf	2021
Jan Bloeme	2009
Josje van Erkel	2022
Helmer Lodder	2022
Neža Krek	2022
Eric ten Veldhuis	2023
Jan Willem Klein Willink	2019

Proefleden die hebben opgezegd:

Srini Kollur
Nanda Freije
Esther Everaarts
Constance van den Broek
Annick Houben
Irma van der Helm
Natascha Rienks
Isadora Jilesen
Wende Bembom
Wandalin van den Abeele

OVERLEDEN

Martin Fontijn	2004 (oud-lid)
Alfred van Rappard	1997
George P. van Dijk	2003 (donateur)

Zeg op tijd op! Het verenigings- en contributie-jaar eindigt op 31 december. Opzeggen vóór 1 december door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@ctromp.nl



Correspondentieadres/botenloods/sociëteit
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum,
telefoon 035 624 94 33
www.ctromp.nl info@ctromp.nl

voorzitter Wim ten Have
voorzitter@ctromp.nl
secretaris Wynand Inkelaar
secretaris@ctromp.nl
penningmeester Jan Brugman
penningmeester@ctromp.nl
commissaris materiaal Henk van de Bunt
commissaris.materiaal@ctromp.nl
commissaris opleiden Saskia Teppema
commissaris.opleiden@ctromp.nl
commissaris wedstrijden Marien Mortier
commissaris.wedstrijdroeien@ctromp.nl
commissaris recreatieroeien Johan Huizinga
commissaris.recreatieroeien@ctromp.nl

ledenadministratie Evert Kruithof
ledenadministratie@ctromp.nl

toercommissie Hetty Goutier
toercommissie@ctromp.nl

De diverse taken van de bestuursleden zijn te vinden in het **organigram-tromp** [zie in de 'bibliotheek', zoek op organigram]

Voor algemene informatie over de vereniging en haar activiteiten info@ctromp.nl (zie op de site verder onder: 'Vereniging', 'Recreatie' en 'Lid worden')

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester, gezamenlijk bereikbaar via db@ctromp.nl

Alle bestuursleden zijn op een gezamenlijk e-mailadres bereikbaar via bestuur@ctromp.nl

inschrijvingen wedstrijdveteranen + clubploegen

Jørn Aalberts
veteranencoordinator@ctromp.nl
aangepast roeien (roeivalditie)
roeivalditie@ctromp.nl

webmasters Nynke Koopen, Marlies ter Haar
webmaster@ctromp.nl
Richard Streng (reserveringen):
reserveren@ctromp.nl

redactieteam (TrompMagazine)

redactie@ctromp.nl
contactpersonen TrompMagazine:
Nellie Kamer (redactie en beheer redactie-mailbox voor het magazine en de site)
Yolande Krooshof, Marit Versteeg,
Pieter Berkel (lay-out, eindredactie TM)



Foto: Evert Kruithof

[ga naar inhoudspagina](#)